

Tioga Tours



REIZEN NAAR AMERIKA EN CANADA

**NATIONALE PARKEN:
AMERICA THE BEAUTIFUL**

**SOUTHERN
MUSIC STATES**

**CANADA'S BEST
BEWAARDE GEHEIM**







Kies voor extra comfort met de nieuwe Premium Comfort Class

Op verschillende intercontinentale vluchten van KLM kun je al kiezen voor extra comfort in een aparte Premium Comfort Class cabine, gescheiden van Economy Class en World Business Class. Hier geniet je van meer ruimte, een groter beeldscherm voor entertainment en een uitgebreid aanbod aan heerlijke maaltijden.

Beschikbaar op diverse KLM vluchten.
Ontdek meer op klm.nl



COLOFON

Uitgave:

Tioga Tours bv
Marconistraat 15
8013 PK Zwolle (NL)
tiogatours.nl
+31-(0)85-0667500
info@tiogatours.nl

 facebook.com/tiogatours

 instagram.com/tiogatours

Grafisch ontwerp:

strakontwerp.nl

(Eind)redactie:

Elske Oldeboer, Judith Lore de Jong, Lisa Huis in 't Veld,
Natalie Mulder

Aan deze uitgave werkten mee:

Martin Schäfer, Maurits van den Toorn

Fotografie:

Barrett and MacKay Photo, Capitol Reef Resort,
Craig Thompson, Experience Kissimmee,
Government of Yukon, Hans Gerhard Pfäff, Ines Goovaerts,
Laurène Tinel - Tourisme Montréal, Matunuck Oyster Bar,
Scott McClellan, Sean Fisher, Stacey Hilton,
Tourism Nova Scotia, Tourism PEI / Yvonne Duivenvoorden,
Tourism Vancouver, Travel Nevada, Under Canvas,
Visit Philadelphia

Speciale dank aan:

Bas Gerressen, Joanne Linders, Kimo Linders,
Michael Smalley

Foto omslag:

The Narrows (Zion National Park, Utah)

Foto voorwoord:

Gevel kantoor Tioga Tours (Zwolle)

Foto achterzijde:

Moraine Lake (Banff National Park, Alberta)

Tioga Tours bv is aangesloten bij:

ANVR
Calamiteitenfonds
SGR

In verband met mogelijke wijzigingen en eventuele drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend aan de in dit magazine vermelde gegevens.

© 2023 (eerste druk), Tioga Tours bv. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tioga Tours bv.



WELKOM BIJ TIOGA TOURS

Springende walvissen voor de kust van Vancouver Island, een helikoptervlucht boven de Grand Canyon of de vers gevangen kreeft die je at aan de oostkust... Het zijn allemaal herinneringen die je niet snel zult vergeten. Het zijn de herinneringen van onze reizigers én van onze reisadviseurs. Want ook die laatste partij trekt er regelmatig op uit in Amerika en Canada, om voor jou de mooiste plekken te vinden.

Een reis bij Tioga Tours begint voor iedereen anders, maar de voorpret bevat enkele vaste ingrediënten. Je maakt gebruik van de routevoorbeelden en handige routeplanner op onze website, waarbij je jouw plannen omtovert tot een echte reis. Je leest je in over bestemmingen en bezienswaardigheden met onze handige blogs en de reisverslagen van reizigers. Je kiest een vervoermiddel dat bij jou past. Misschien kom je ook langs op ons kantoor, voor een infodag. Hier bekijk je regiopresentaties en klim je achter het stuur van een echte camper, om vast te voelen hoe dat is. Zie je jezelf al toeren, langs bossen, bergen en gigantische meren?

In ons Experience Center waan je je alvast in Amerika of Canada (zie pagina 100). Binnen vind je namelijk een echte Wild West-saloon, campground inclusief camper en Amerikaanse diner. In ons Experience Center houden we onze infodagen en Reizigersbeurs, maar je kunt natuurlijk ook op een ander moment langskomen voor een gesprek met onze ervaren reisadviseurs. Of je nou in het begin- of eindstadium bent van het plannen van jouw trip, onze reisadviseurs staan klaar om jou verder te helpen.

Het team van Tioga Tours bestaat uit allemaal beroepsgekkies... eh, enthousiastelingen. De één struikelde zo'n beetje over de beren in de Canadese Rockies, de ander vergeet nooit meer het paardrijden in Bryce Canyon. Al deze verhalen, gecombineerd met vakkundige productkennis, eerlijk advies en route-expertise, geven jouw reis net dat beetje extra. Met ons maak je van jouw reisdroom een droomreis.

Laat de voorpret beginnen met de mooie bestemmingen in dit magazine.

De redactie





WHAT'S IN IT

- 8 Wie, wat, waar
- 10 Islands
- 20 On the road in the Southern Music States
- 26 On the job – Cruise America
- 28 Zuidwest-Amerika off the beaten track
- 34 Boondocking
- 36 Bijzondere accommodaties
- 42 Cities
- 52 Canada's best bewaarde geheim
- 58 Typisch Amerikaans
- 60 Tips voor een familie-campertrip
- My big fat bucketlist 66
- Special dining 70
- On the job – KLM 74
- Het beste van twee werelden 76
- On the job – En Route 88
- The great outdoors 90
- Wildlife in Noord-Amerika 98
- Tioga Tours door de jaren heen 100
- 7 highlights in sunny Florida 104
- Boston deel van de big five 108



WIE, WAT, WAAR

Alaska	p. 15, 82
Yukon	p. 18, 86
West-Canada	p. 12, 48, 60, 67, 69, 77, 95
Oost-Canada	p. 14, 17, 46, 52, 92
Noordwest-Amerika	p. 45, 71, 93
Rocky Mountains (VS)	p. 29, 38, 67, 69, 96, 97
Zuidwest-Amerika	p. 28, 37, 38, 49, 68, 71, 72, 91, 94
Noordoost-Amerika	p. 13, 43, 50, 68, 71, 72, 108
Deep South	p. 20, 39, 44, 69
Florida	p. 16, 40, 105
Texas	p. 47, 70
Hawaii	p. 11









ISLANDS

Wat is dat toch, dat eilandgevoel? Het doet iets met je om afgezonderd te zijn van het vasteland, je ervaart een soort van rust en vrijheid. Het verlangen om even op adem te komen, herkennen we allemaal. Of het nu gaat om vulkanische eilanden, koraaleilanden, barrière-eilanden, kunstmatige eilanden of atollen: Amerika en Canada bezitten samen ruim 40.000 eilanden. Wij zijn dol op eilanden, dus we zetten een paar bijzondere exemplaren in het zonnetje.

ALOHA HAWAII

De vijftigste staat van Amerika bestaat puur en alleen uit eilanden. 137 vulkanische eilanden en atollen vormen de archipel Hawaii. Het spectaculaire Kauai Island is het oudste en noordelijkste eiland. Door de vulkanische ondergrond heeft Kauai een zeer diverse en tropische begroeiing en draagt het de bijnaam 'Garden Island'. Voel de warme passaatwind langs je wangen strijken, geniet van de weelderige groene landschappen en bekijk inheemse, felgekleurde bloemen. Wat je echt niet mag missen zijn de Waimea Canyon en het Haena State Park met de uitdagende Kalalau Trail. Deze 17 kilometer lange wandelroute brengt je langs een van de mooiste kustlijnen ter wereld, de Na Pali Coast. Zelfs een klein stuk ervan wandelen is al de moeite waard. De Waimea Canyon en Na Pali Coast lenen zich ook uitstekend voor een helikoptervlucht.

DE REGENWouden VAN VANCOUVER ISLAND



Vancouver Island, voor de westkust van Canada, is een toevluchtsoord voor natuurliefhebbers en avonturiers. De meeste bezoekers stappen op de ferry vanaf het vasteland en beginnen in Victoria, de charmante hoofdstad van British Columbia en meest Engelse stad van Canada. Voor het beste uitzicht beklim je de vlakbij gelegen Malahat SkyWalk. Twintig meter boven de grond heb je een 360-graden uitzicht op de omgeving.

In het westen van het eiland ligt het unieke Pacific Rim National Park, met zijn ruige kustlijn, oerbossen en verstilde baaien. Trek je wandelschoenen aan en loop over vlonderpaden door het sprookjesachtige regenwoud of verken de kustlijn met een kajak. Sluit je bezoek aan Vancouver Island af met een wildlife-excursie vanaf bijvoorbeeld Campbell River, want Vancouver Island is dé plek voor het spotten van bultruggen, orka's en beren.

THE OUTER BANKS, DE AMERIKAANSE WADDENEILANDEN



De Outer Banks zijn een goede keuze voor een paar dagen strandvakantie tijdens je trip van New York naar Florida. Onze reis Kids Go Cities & Beaches heeft de Outer Banks op het programma staan: tiogatours.nl/cities-beaches

Misschien ken je de naam Outer Banks wel van de gelijknamige Netflix-serie. The Outer Banks vormen een natuurgebied in North Carolina dat bestaat uit barrière-eilanden met prachtige stranden, zandduinen, getijdenpoelen, wildreservaten, oude dorpen en vuurtorens. Het gebied is perfect te verkennen via de Outer Banks Scenic Byway, een schilderachtige route die je over de eilanden voert en langs de bezienswaardigheden. De fotogenieke, zwart-witte vuurtoren op Bodie Island werd gebouwd in 1872 en ligt verscholen tussen hoge dennenbomen en moerasland.

THOUSAND ISLANDS – MEER DAN EEN DRESSING



Thousand Islands is een groep rotsachtige eilanden in de Saint Lawrence-rivier in Oost-Canada. In totaal zijn er meer dan 1.800 eilanden, waarvan diverse eilandjes nauwelijks bewoond zijn. Andere eilanden zijn juist weer erg in trek als vakantiebestemming, wat te zien is aan de vakantiehuisen die erop staan. Je kunt hier prachtige rondvaarten maken. Leuk om te bezoeken is Boldt Castle, gelegen op Heart

Island, een van de grotere eilanden. Het kasteel maakt onderdeel uit van een triest liefdesverhaal. In 1900 wilde miljonair George C. Boldt een kasteel bouwen op Heart Island, om zo de liefde voor zijn vrouw te uiten. In 1904 werd de bouw abrupt gestopt, toen de vrouw van Boldt overleed. Tegenwoordig is het gerenoveerde kasteel toegankelijk voor bezoekers.

DE BEREN VAN KODIAK ISLAND



Bezoekers komen naar Kodiak Island voor een kennismaking met het echte Alaska en om de bruine Kodiakberen te zien die er leven. Kodiak is het grootste eiland van Alaska en bestaat voornamelijk uit een groene, dichtbeboste, bergachtige wildernis. Niet voor niets wordt het ook wel 'Emerald Island' (Smaragdeiland) genoemd. Twee derde van het eiland maakt deel uit van het

Kodiak Island National Wildlife Refuge, een ruig gebied met mistige fjorden waar beren en elanden volop de ruimte hebben. In het wildernisgebied zijn geen wegen, je kunt het park alleen per vliegtuigje of boot bezoeken. Voor een ultieme belevenis reis je per watervliegtuig naar Kodiak Island en verblijf je in een wildernis-lodge.

THE FLORIDA KEYS



In het zuiden van Florida strekt een tropische archipel zich uit in de Golf van Mexico. De Keys bestaan uit zo'n 1.700 koraaleilandjes waarvan het grootste deel onbewoond is. De grotere eilanden zijn door middel van de Overseas Highway met elkaar verbonden. Deze overzeese weg telt maar liefst 42 bruggen.

De Keys beginnen bij het grootste eiland, Key Largo, waar je uitstekend kunt duiken en snorkelen bij het John Pennekamp Coral Reef State Park. Misschien spot je wel een zeeschildpad of zwem je naast een dolfijn! Iets over de helft van de route is het schildpaddenziekenhuis van Marathon een aanrader. De rits eilanden eindigt bij het gezellige Key West, op een steenworp afstand van Cuba.

HET GLOOIENDE PRINCE EDWARD ISLAND

© Tourism PEI / Yvonne Duivenvoorden



Prince Edward Island is de kleinste provincie van Canada. 'The Island', zoals het door veel locals genoemd wordt, bestaat uit een groot eiland en enkele kleinere eilandjes. Toeristen komen er graag voor de pittoreske vissersdorpjes, de groene heuvels en de mooie zandstranden. De beste manier om het eiland te verkennen

is door een of meerdere Scenic Drives te rijden, zoals de Points East Coastal-route. Ben je wat sportiever aangelegd, dan is de Confederation Trail wat voor jou. Oude spoorbaantjes die dwars over het eiland lopen, zijn omgetoverd tot glooiende fiets- en wandelpaden.



De sfeervolle hoofdstad Charlottetown, met zijn gekleurde Victoriaanse huizen, biedt veel culinaire hotspots. Drink een aperitief bij brouwerij The Gahan, eet lokale oesters bij Claddagh Oyster House en geniet van een ijskoud toetje bij COWS Creamery.

ZOMER VERSUS WINTER IN YUKON

'Larger than Life': alleen al de slogan van Yukon is uitnodigend. Deze regio in het uiterste noordwesten van Canada is rijk aan ongerepte natuur en historische plekken. Hier zijn vier must-do's voor zowel de zomer als de winter!



© Government of Yukon



Zomer

De zomer is perfect voor een rondreis door de uitgestrekte wildernis van Yukon. Prachtige bergketens, kristalheldere meren en kronkelende rivieren roepen om ontdekt te worden. Trek je wandelschoenen aan en verken de vele wandelpaden. Dankzij de middernachtzon heb je extra veel tijd om avonturen te beleven.

Zoek naar goud

De roep 'Gold in the Yukon' weergalmt nog steeds tussen de kleurrijke houten huizen in Dawson City. Hoewel de goudkoorts allang is afgenomen en de inwoners minder gefascineerd zijn door gokhallen en bordelen, waan je je toch in vervlogen tijden zodra je de general store, de saloon en het postkantoor ziet. De cancan-show in Diamond Tooth Gerties, Canada's eerste legale casino, trekt nog steeds veel bezoekers. En wie weet vind je wel een fortuin tijdens een excursie naar de goudvelden.

Do the Dempster

Op de Dempster Highway rijd je 736 kilometer langs bergen, groene valleien en uitgestrekte toendra. Deze legendarische route begint in Dawson City en loopt naar Tuktoyatuk aan de Beaufortzee in de Northwest Territories. De hele tocht is niet voor iedereen weggelegd, maar zorg er in ieder geval voor dat je het Tombstone Territorial Park bezoekt. Deze arctische toendra, vol dramatische bergen en permafrostlandschappen, is als een schilderij dat tot leven komt. Het is maar anderhalf uur rijden vanuit Dawson City.

Wandelschoenen aan

Kluane National Park omvat indrukwekkende bergen, waar de hoogste piek van Canada, Mount Logan, trots oprijst. Het landschap is adembenemend, met gletsjers die glinsteren in de zon en uitgestrekte valleien bedekt met wilde bloemen. Een deel van het park is goed te verkennen via de weg en via ontspannen wandelingen langs de oevers van schilderachtige meren. Als je de grootsheid echt wilt ervaren, kun je een rondvlucht boeken.

Het water op

Bekijk het ruige landschap eens van de andere kant: vanaf het water! Op Kathleen Lake en Kluane Lake kun je naar hartelust peddelen. Ook mooi is een kano- of kajaktocht vanuit Whitehorse, over de Yukon-rivier, door Miles Canyon. Hiervoor heb je geen professionele skills nodig. Je ervaart een ongekende rust en ziet verborgen plekjes waar je anders niet zou komen.

Kijk op tiogatours.nl/yukon-zomer





Winter

Het winterwonderland, de knusse lodges en de avontuurlijke activiteiten maken een bezoek aan Yukon in de winter meer dan uniek. Heliskiën, hondensledetochten, sneeuwscooteren... dit is geen doorsnee wintersport. Het landschap voelt overweldigend en de kans is groot dat je het noorderlicht ziet.

Welkom in Whitehorse

In hoofdstad Whitehorse kun je rustig acclimatiseren. In het Yukon Beringia Interpretive Centre vertellen interactieve tentoonstellingen en boeiende films je over de tijd dat hier mammoeten en sabeltandkatten rondliepen. Voor de menselijke geschiedenis ga je naar het MacBride Museum. Hier wordt de geschiedenis uit de doeken gedaan vanaf de First Nations tot pelsjagers en (on)fortuinlijke goudzoekers. In de avond biedt Whitehorse talloze restaurants en bars voor een hapje en een drankje.

Dans met het noorderlicht

In Yukon wonen meer wilde dieren dan mensen en er is weinig lichtvervuiling. In de winter, wanneer de nachten lang en donker zijn, is de kans groot dat je het noorderlicht ziet. Stel je voor: je staat in the middle of nowhere, omringd door bevroren landschappen. Plotseling begint de hemel te gloeien en dansen groene, paarse en rode lichten in het rond. Een magische ervaring.

De paden op, de baden in

Vlak bij Whitehorse ligt Mount Sima, een skioord dat wacht om ontdekt te worden. Verken ook de besneeuwde paden rond Whitehorse tijdens schilderachtige sneeuwschoenwandelingen of scheur op een sneeuwscooter door het frisse winterlandschap. Een ander soort spanning voel je in het Yukon Wildlife Preserve. In dit natuurgebied maak je kans op winterse ontmoetingen met lynxen, kariboes en elanden. Daarna is het tijd voor welverdiende ontspanning. Hiervoor zijn de Takhini Hot Springs de perfecte plek. Dit zijn natuurlijke warmwaterbronnen met dampende zwembaden, relaxruimtes, sauna's en stoombaden.

Glijden door de sneeuw

De lucht is helder en koud, maar jij voelt je warm van binnen, want je gaat een hondensledetocht maken door de verse sneeuw! Voor je staat een groep energieke husky's, net zo enthousiast als jij. Het schilderachtige decor van besneeuwde bossen, bevroren meren en majestueuze bergen omringt je. Misschien heb je zelfs het geluk wilde dieren te spotten die zich thuis voelen in dit ruige landschap.

Kijk op tiogatours.nl/yukon-winter



© Government of Yukon



© Hans Gerhard Pfaff



© Government of Yukon





© Craig Thompson

ON THE ROAD IN THE SOUTHERN MUSIC STATES

TEKST & BEELD: MARTIN SCHÄFER

Een rondreis door de muziekstaten van het Diepe Zuiden van Amerika staat steeds vaker bovenaan de bucketlist van echte USA-fans. Geen wonder, want unieke plekken als Memphis, Nashville, Clarksdale en New Orleans vind je nergens anders in de Verenigde Staten. Wij zetten een paar muzikale must-sees voor je op een rijtje.



Nashville

Nashville is een stad waar sterren stralen, mensen dansen en legendes ontstaan. Van Hank Williams tot The Man in Black; alle country-iconen die je kunt bedenken, hangen in brons vereeuwigd in hun eigen Country Music Hall of Fame. De ronde Hall of Fame is het vlaggenschip van een gigantisch museum aan Fifth Avenue, waar muziek en memorabilia samensmelten in een schitterend eerbetoon aan de country- & westernsound. Toegegeven, je moet van muziek houden om de hoofdstad van Tennessee echt op waarde te kunnen schatten. Anders is bijvoorbeeld het statige Ryman Auditorium niet meer dan een oud theater in plaats van een bewierookt bedevaartsoord. Hier vond elke zaterdag tussen 1943 en 1974 de befaamde Grand Ole Opry plaats, een met sterren overladen radioshow die countrymuziek definitief op de kaart zette. De Opry zelf wordt nog elke week live op radio, tv en internet uitgezonden vanuit het megaresort Opryland en de afwisselende shows op dinsdag, vrijdag en zaterdag zijn een populair avondje uit in Nashville. Net als de uitgaansstrip Broadway trouwens, waar de *honky-tonks* – bars met livebands – als Tootsie's Orchid Lounge en Robert's Western World op elke dag van de week beregezzellig zijn.



© Sean Fisher

Memphis

Wat Memphis zo bijzonder maakt? The Home of Blues, Soul & Rock 'n' Roll aan de machtige Mississippi River biedt een ongeëvenaarde mix van muziek, geschiedenis en pure magie. Memphis-classics als Elvis Presley's Graceland, Sun Studio en het must-see Stax Museum of American Soul Music horen hoog op je lijstje te staan, net als barbecue, soulfood en de clubs in de legendarische Beale Street. Dat al dat moois ook minder fraaie roots heeft, ontdek je in het indrukwekkende National Civil Rights Museum. Het zit in het oude Lorraine Motel waar in 1968 Dr. Martin Luther King Jr. werd vermoord, en geeft je een verpletterend uitgebreid overzicht van de impact van slavernij en de strijd voor burgerrechten. Bepaald geen lichte kost, maar dat is Memphis ten voeten uit. Terwijl de stad trots is op zijn muzikale erfgoed, vegen ze hier ook de allerzwaarste bladzijdes uit zijn geschiedenis niet onder het tapijt; integendeel zelfs. Ga ook beslist even langs bij Slave Haven, een klein museum in een voormalig 'station' aan de Underground Railroad, zoals het netwerk van ontsnappingsroutes voor slaafgemaakten naar het vrije Noorden vroeger werd genoemd. Eén blik op de nauwe geheime tunnel naar de Wolf River Harbor zegt meer dan duizend woorden.



Barbecue, soulfood & fried chicken vormen de heilige culinaire drie-eenheid in Memphis. Voor spareribs en pulled pork zit je bij Central BBQ en Payne's Bar-B-Q altijd goed en voor sappige, heerlijk pittige kip moet je bij Gus's World Famous Fried Chicken zijn. Soulfood ten slotte serveren ze altijd vers en heet bij The Four Way, waar ook Dr. Martin Luther King Jr. vroeger geregeld aanschoof.

Het perfecte muziekhotel

Wie een muzikale roadtrip door het zuiden maakt, vindt in Memphis sinds kort het perfecte hotel: het Central Station Hotel in de prachtig gerestaureerde historische wijk South Main, op nog geen tien minuten lopen van Beale Street. Kijk iets verder dan de grote neonborden die je naar de doodlopende perrons van het treinstation leiden en je ziet meteen dat het Central Station Hotel muziek heel serieus neemt. Bewijsstuk A is de machtige Wall of Sound in de lobby, maar er is hier zoveel meer om van te houden. Wat dacht je bijvoorbeeld van de negen meter hoge, vijfduizend albums diepe vinylcollectie in de hotelbar Eight & Sand? Exclusief ingeruimd voor alleen de heetste Memphis-grooves, die je in de puntgaaf getunede Listening Lounge uitgebreid beluistert. Bovendien verrast Central Station je dagelijks met een nieuwe playlist om de highest-end Eggleston Works-speakers in je kamer te laten spinnen van genoegen. Als je ooit in je kamer komt, want in dit hotel kun je ook meermaals per week tussen de locals dansen op livemuziek en dj's. Bonus: Elvis' geliefde Arcade Restaurant en de must-visit afzakkroeg Earnestine & Hazel's liggen aan de overkant van de straat.

Clarksdale

Elvisliefhebbers rijden van Memphis via zijn geboortehuis in Tupelo naar Clarksdale, de rest stoomt in anderhalf uur door naar hun volgende stop. Onderweg verandert het landschap steeds meer in een groene oase. Dat heeft veel te maken met de Mississippi, de op een na grootste rivier van Noord-Amerika die het land doorsnijdt van Noord-Minnesota tot aan New Orleans. In de staat die zijn naam draagt, heeft zijn machtige water verreweg de meeste impact, met name in de smaragdgroene, oervruchtbare Mississippi Delta tussen Memphis en Vicksburg – niet voor niets ooit het epicentrum van de katoenproductie. In het hart daarvan bevindt zich het kleine plaatsje Clarksdale, dat de blues uit alle hoeken en gaten ademt. Hier vind je niet alleen het Delta Blues Museum, maar hoor je liveblues van de bron in de authentieke *jukejoint* Red's en de Ground Zero Blues Club – mede opgericht door Clarkdales favoriete zoon Morgan Freeman. Breng je hier de nacht door? Verreweg het leukste slaap je in de Shack Up Inn, een bonte verzameling oude boerenhuisjes met eigen veranda.



Je verwacht het misschien niet, maar duurzaam reizen zonder huurauto is heel goed mogelijk in het Zuiden. Amtraks trein City of New Orleans rijdt dagelijks in negentien uur van Chicago naar New Orleans, waarmee vrijwel alle muziekattracties op je bucketlist makkelijk bereikbaar zijn – behalve Nashville, dat helaas geen treinstation heeft. Maar daar hebben ze sinds kort iets op gevonden. Maak het zo laat als je wilt in je favoriete honky-tonk, want dankzij de splinternieuwe verbinding van busmaatschappij Vonlane word je in stijl in een comfortabele luxebus met airco en lederen relaxstoelen naar je volgende doel gereden: Atlanta, Georgia (vier uur) of Memphis, Tennessee (drieënhalf uur).

“ETEN, DRINKEN, DANSEN, LACHEN EN EEN TRAANTJE VAN ONTROERING WEGPINKEN ZIJN HIER AAN DE ORDE VAN DE DAG”

Mississippi

De route van Clarksdale naar staatshoofdstad Jackson voert vanzelf langs het graf van bluesmeester B.B. King, die bij zijn eigen bluesmuseum in Indianola zijn laatste rustplaats gevonden heeft. Het is gevestigd in een voormalige katoenfabriek waar King ooit werkte en herbergt een gerust spectaculair te noemen bluescollectie met veel authentieke memorabilia. Ook de moeite waard is het GRAMMY® Museum Mississippi in het kleine, maar fijne Cleveland – vlak bij de historische plantage Dockery Farms, volgens kenners dé geboorteplaats van de blues. Terwijl ouders zich vermaken met de hits en kostuums van toen, hebben de kids in het interactieve museum zo mogelijk nog meer te doen; van zelf liedjes schrijven en opnemen tot optreden in een echte band. In Jackson is een bezoek aan het duomuseum Mississippi Civil Rights & History Museum verplichte kost voor het echte verhaal over onder andere de verbitterde strijd om de burgerrechten.

Natchez

De Natchez Trace Parkway is niet de snelste, maar wel de allermooiste weg van Nashville naar het gezellige, historische stadje Natchez. Dankzij de bescherming van de National Park Service zijn grote vrachtwagens hier verboden en tuf je op je gemak langs de mooiste uitzichten. De Natchez Trace Parkway voert zeventienhonderd glorieuze kilometers lang door de meest prachtige landschappen van Mississippi, Alabama en Tennessee. Het is een van de mooiste routes van Amerika, met onderweg niet alleen grofweg tienduizend jaar aan geschiedenis, maar ook ontelbare roadhouses en jukejoints, waarbij de kicks van Route 66 in een oogwenk verbleken. De Parkway volgt de oorspronkelijke voetstappen van de Natchez-, Chickasaw- en Choctaw-indianen, die werden verdiept door kolonisten en latere Amerikanen, die van de trail een veelbewandelde en -bereden handelsroute maakten. De Trace Parkway laat zich het beste van zuid naar noord rijden. Een goed begin is daarom de grafheuvel Emerald Mound in het Grand Village of the Natchez Indians, als passend eerbetoon aan diegenen die de Natchez Trace als eerste aflegden. Sowieso is Natchez

een haast verplichte stop in Deep South USA. In tegenstelling tot het nabijgelegen Vicksburg kwam Natchez namelijk redelijk ongeschonden uit de Burgeroorlog en is het een soort tijdscapsule voor liefhebbers van het antebellum. In het kleine centrum schuilt om elke hoek wel een fotomoment, zoals voor het majestueuze katoenpaleis Stanton Hall of het neoclassicistische Magnolia Hall, de laatste *mansion* die in het centrum gebouwd werd voor de strijd tussen Noord en Zuid losbrandde.

New Orleans

Veel mensen sluiten hun Deep South-reis af met een paar dagen New Orleans, via de plantages in Louisiana in een kleine drie uur bereikbaar vanaf Natchez. Het bruisende hart van deze haast Caribische stad bonst onstuimig achter de kleurige gevels van het French Quarter. In de oudste wijk van de stad – anno 1718 – is het leven namelijk vooral verrukkelijk: eten, drinken, dansen, lachen en een traantje van ontroering wegpinken zijn hier aan de orde van de dag. Dit is puur vertier zonder recept of route. Wie ter oriëntatie Canal Street en Jackson Square aan de rivier aanhoudt, kan niet verdwalen. Tenzij je dat echt wilt, natuurlijk. Een huurauto heb je hier niet nodig: de weinige attracties die je met de benenwagen niet redt, bereik je snel en sfeervol met de authentieke trams vanaf Canal Street – met klappaampjes, houten banken en vooral veel locals – die je voor een grijpstuiver naar must-see wijken als het Garden District brengen.

New Orleans is de geboorteplaats van jazz. Vanaf de jaren twintig werd dit genre grootgemaakt door Louis Armstrong en zijn generatie. Bijna een eeuw later zijn diezelfde *traditionals* nog steeds een-op-een te horen in de lokaal legendarische Preservation Hall of Fritzel's European Jazz Club in Bourbon Street. Maar er is meer dan jazz alleen, want New Orleans rolt de rode loper uit voor alle denkbare genres. Die onweerstaanbaar samenkomen in Frenchmen Street, een bonte parade aan pretentieloze clubs, eettentjes en bars aan de noordoostgrens van het French Quarter; een prima begin én einde van elke reis door de Southern Music States ■

ON THE JOB MICHAEL SMALLEY, CRUISE AMERICA



Wie:

Michael Smalley

Visitekaartje:

Vice President Rentals van
Cruise America / Cruise Canada

Woonplaats:

Scottsdale, Arizona

Hoe is het allemaal begonnen?

Daarvoor moeten we terug naar Zuid-Florida in 1919, waar mijn familie begon met het verhuren van auto's. Het bedrijf groeide gestaag en in 1955 bestond de vloot uit bijna 1.400 auto's die voornamelijk werden verhuurd in Zuid-Florida en Havana in Cuba. Het verhaal gaat dat autoverhuur-concurrent Hertz geen kans zag in onze regio, want mijn familie verhuurde auto's op alle treinstations en hotels in Zuid-Florida en Havana. Vliegen was toen nog niet gebruikelijk. In 1957 besloot Hertz ons bedrijf gewoon te kopen. Een geluk, bleek achteraf, want een jaar later collectiviseerde Castro alle ondernemingen op Cuba.

Jaren later, rond 1970, wilde mijn oom innoveren en had hij een idee: we bouwen een auto met een huis erbovenop. Dat deed niemand in die tijd. In 1972 lukte dit en het bleek een groot succes. Nu, ruim vijftig jaar later, verhuren we ze nog steeds!

Hoe ben jij hier terecht gekomen?

In 1988 studeerde ik af in Miami. Ik belde mijn oom en vertelde hem dat ik op zoek was naar een baan. In eerste instantie wilde hij mij niet aannemen. Ik was verbaasd, want ik was toch familie, maar dat vond mijn oom juist een nadeel. Hij ging toch overstag en gaf mij een zomerbaan. Ik mocht campers schoonmaken, wassen en materialen aanvullen. Tot zijn verbazing vond ik mijn werk leuk. Vooral de omgang met klanten sprak mij aan. Twee jaar later mocht ik een zaak in Orlando gaan leiden. In de afgelopen 35 jaar ben ik meegegroeid met het bedrijf en mijn rol is nu om jonge collega's te laten weten dat onze business om mensen draait. Communicatie met klanten is belangrijk.

Hoe heb je Cruise America in de markt gezet?

Naar mijn mening bepalen consumenten de markt en niet andersom. Begin jaren zeventig werden we benaderd door een Duitse organisatie. Mijn neef, die toen Vice President was, ging met hen in gesprek. Ze hadden Duitse klanten die graag campers wilden

huren via Cruise America. Wij verwachtten hier niet veel van, maar ongeveer zes maanden later werd een aanbetaling gedaan en was de internationale markt geboren.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Ik heb geen typische werkdag, nooit gehad ook. Het geeft mij voldoening wanneer een klant op reis gaat en hij of zij bij terugkomst geweldige verhalen vertelt. Daar geniet ik van.

Wat is het allerleukste aan jouw baan?

Dat ikzelf de grootste klant ben! Kamperen en het buitenleven vind ik geweldig. Veel van mijn trips zijn gebaseerd op tips van klanten. Ik wil binnenkort bijvoorbeeld graag Big Bend National Park in Texas bezoeken, op aanraden van meerdere klanten.

Wat is het verschil tussen Nederlandse en Amerikaanse klanten?

Nederlanders zijn wereldkampioen in reizen. Klanten van alle leeftijden lopen bij ons binnen en ik geloof dat Nederlanders minder waarde hechten aan bezittingen en meer





aan ervaringen. Daarbij reizen ze gemiddeld 18,5 dag, terwijl Amerikanen gemiddeld zes dagen reizen. Maar dat heeft ook te maken met het verschil in het landelijke vakantiereglement. Tips en bezienswaardigheden buiten de gebaande paden zijn favoriet bij onze Nederlandse klanten.

Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt op je werk? Ik heb heel veel gekke dingen gezien in de afgelopen vijftig jaar. Bedenk dat onze klanten 90 tot 120 miljoen mijl per jaar rijden. We hebben dus alles wel gezien! Een verhaal dat me te binnenschiet van afgelopen zomer: een klant wilde naar het festival Burning Man in Nevada. Voor het festival begon, woedde er een storm. De klant belde ons: hij wist niet waar de camper was gebleven. Het bleek dat er een overstroming was die de camper had meegevoerd. De camper is

nooit teruggevonden. Toen was het een serieuze zaak, nu kunnen we erom lachen.

Heb je Nederland bezocht? Wat viel je op? Ik ben vaak in Nederland geweest. Wat ik heerlijk vind in Nederland zijn de mensen, de cultuur en de nadruk die ligt op vrienden en familie. De eerste jaren was Amsterdam een culturele ervaring, maar Nederland is zoveel meer! Ook Enschede, Eindhoven, Rotterdam, Leiden en andere steden hebben een eigen karakter. Ik heb nog nooit een auto gehoord, maar ga altijd met de trein, bus of tram en voel mij dan een echte local.

Je krijgt drie weken vrij in september en mag door Noord-Amerika reizen, waar ga je naartoe? Drie weken vakantie is een lange tijd voor een Amerikaan. We beginnen met de camper



in Phoenix en rijden naar het noorden, naar Grand Teton en Yellowstone National Park. In de herfst is het daar geweldig. Dan door naar Badlands National Park in South Dakota en misschien naar International Falls in Minnesota. We steken de grens over naar Canada, waar we een nationaal park bezoeken, gaan kanoën of vissen en dan rijden we zonder planning terug naar Phoenix.

Wat moet je gezien hebben in Amerika? Utah. Hier vind je op slechts enkele uren rijden van elkaar een grote diversiteit aan landschappen. Denk aan Monument Valley, Zion, Capitol Reef, Canyonlands en Moab. Breng ook een bezoek aan het zuiden van Colorado, inclusief Durango, het is daar heel mooi. Het hangt er bovendien van af in welk seizoen je gaat. In de winter zou ik naar de zuidelijke staten gaan. In de herfst is het noordoosten prachtig.

Wat is je gouden tip voor klanten van Tioga Tours? Neem een hoofdlamp mee! Dan heb je je handen vrij, zeker als je in het donker je camper wilt aansluiten op de camping. Mijn echte tip is: geniet van de reis. De reis is vaak belangrijker dan de bestemming. Drink een kop koffie met een nieuwe vriend op de camping, geniet van het hopelijk mooie weer, luister naar de vogels en klets met de burens over jullie gezamenlijke interesse: kamperen. Kamperen brengt mensen samen ■

ZUIDWEST-AMERIKA OFF THE BEATEN TRACK



Wist je dat je in Zuidwest-Amerika de prachtigste rondreizen kunt maken, zonder ook maar één nationaal park te zien? Qua schoonheid doen de staatsparken niet onder voor de veel drukkeren nationale parken. Kom jij voor je rust of ga je graag buiten de gebaande paden, dan zijn deze elf juweeltjes voor jou.



Coral Pink Sand Dunes State Park, Utah

Welkom in de Sahara van Zuidwest-Amerika, waar de wind continu duinen vormt en hervormt. Het eroderende Navajo-zandsteen van de rotsen in de buurt geeft de duinen hun koraalroze kleur. Het park is mateloos populair onder quad-rijders. Via de wandelroute kom je in een gedeelte dat is afgesloten voor voertuigen. Tip: de duinen zijn het mooist rond zonsopgang.



Goblin Valley State Park, Utah

Dwalen tussen kwaadaardige kabouters, dat klinkt als een nachtmerrie. Maar niets is minder waar. In staatspark-taal betekent het gewoon: wandelen tussen stenen rotsfiguren. En geloof ons, dat is een droom die uitkomt. Plan je bezoek rond zonsopkomst of vlak voor zonsopgang. De zon zet het kabouterleger dan in lichterlaaie.



Antelope Island State Park, Utah

Bizons, gaffelbokken en dikhoornschapen grazen in de heuvels van Antelope Island, een eiland in het Great Salt Lake, vlak bij Salt Lake City. Je kunt hier een toeristische route rijden, kamperen en dobberen in het zoute water. Een geschikte plaats waar je te water kunt gaan, is de Antelope Island Marina.



Wat is het verschil tussen een staatspark en een nationaal park? Staatsparken hebben over het algemeen meer voorzieningen en zijn wat kleiner dan nationale parken. Ook liggen ze vaak wat dichterbij de bewoonde wereld.



Cathedral Gorge State Park, Nevada

Dit staatspark dankt zijn naam aan de wirwar van rotsen met daartussen smalle kloven. Deze bijzondere vormen doen namelijk denken aan de ornamenten in een kathedraal. Je kunt naar de bodem afdalen en er rondwandelen. De grijzige rotspilaren maken dit staatspark een kruising tussen de beroemde nationale parken Bryce Canyon en Death Valley.



Anza-Borrego Desert State Park, Californië

Met bijna 2.600 vierkante kilometer is dit het grootste staatspark van Californië. De menselijke geschiedenis gaat hier 10.000 jaar terug, getuige de rotstekeningen van Native Americans. Moeder natuur trakteert je op een woestijnlandschap vol cactussen tegen een achtergrond van donkere bergen. Er leven renkoekoeken (roadrunners), steenarenden en dikhoornschapen.



Red Rock State Park & Slide Rock State Park, Arizona

In de plaats Sedona ben je omgeven door rode rotsen, zo ver je kijkt. Red Rock State Park is het epicentrum. Hier meandert de Oak Creek door een felrode kloof. Iets verderop ligt Slide Rock State Park, waar dezelfde Oak Creek natuurlijke glijbanen uitsleet in de gladde rotsen. Een heerlijke plek voor een middag waterplezier. Een klein voorbehoud: in hele droge periodes kan het water (gedeeltelijk) opdrogen.

Julia Pfeiffer Burns State Park, Californië

Een van de meest fotogenieke plekken aan de Pacific Coast Highway. De McWay Falls valt hier over een granieten klif in een idyllische baai. Je komt bij het uitkijkpunt via een korte wandeling over de Waterfall Overlook Trail. Het is helaas niet mogelijk (en zelfs strafbaar) om daadwerkelijk op het aanlokkelijke strand te komen.





© Travel Nevada



Lake Tahoe Nevada State Park, Nevada

Dit gigantische zoetwatermeer ligt op de grens van Californië en Nevada. Het wordt omringd door bergen en staatsparken. Lake Tahoe Nevada State Park is een van de mooiste. Vooral Sand Harbor trekt veel bekijks met zijn heldere water, parelwitte stranden, rotsachtige inhammen en schaduwrijke bossen. Mountainbikefanaten kunnen zich uitleven op de Flume Trail.

“DE WITTE, BEIGE, GELE, ROZE EN RODE ROTSSEN ZORGEN BIJ ZONSONDERGANG VOOR SPECTACULAIRE FOTO’S”



Goosenecks State Park, Utah

In Goosenecks State Park maakt de San Juan-rivier drie flinke bochten, die iets weg hebben van... juist, ganzennekken. Je tuurt driehonderd meter de diepte in en kijkt bij helder weer ver uit over het landschap. Hier zie je de kracht van erosie door wind en water.



Kodachrome Basin State Park, Utah

Een relatief klein staatspark vol eenzame rotsformaties tot wel vijftig meter hoog. De witte, beige, gele, roze en rode rotsen zorgen bij zonsondergang voor spectaculaire foto's. Vandaar de naam Kodachrome, naar de eerste kleurenfotofilm van Kodak. Vanwege de geringe lichtvervuiling is het een perfecte locatie om sterren te kijken.



Snow Canyon State Park, Utah

Zuidwest-Utah in een notendop. In het dertig vierkante kilometer grote park vind je smalle kloven, sintelkegels, lavabuizen, zandduinen en gladde rotsen, die in de zomer gloeiend heet worden. Sneeuw vind je er echter niet. De naam is afgeleid van de negentiende-eeuwse kolonisten Lorenzo en Erastus Snow.



Alle routes in Zuidwest-Amerika vind je op tiogatours.nl/zuidwest-amerika. Deze routevoorbeelden bevatten niet altijd staatsparken, maar met onze routeplanner voeg je ze in een handomdraai toe.



BOONDOCKING

‘Mag je wildkamperen in Amerika?’ Dat is een van de meest gestelde vragen aan onze reisadviseurs. Helaas kunnen we er geen kort en bondig antwoord op geven. De regels voor *boondocking* of *dispersed camping* – zoals wildkamperen ook wel wordt genoemd – verschillen namelijk per staat. Hieronder zetten we een aantal gratis en goedkope kampeermogelijkheden op een rij.

1. Onze campingdatabase

Niet alleen onze reisadviseurs, maar ook vele andere avonturiers gingen je voor. Iedereen die met ons heeft gereisd, vragen we zijn verblijfplaatsen te reviewen. Hierdoor hebben we een alomvattende groeiende database met campinginfo en -reviews: tiogatours.nl/campings. Prijsverschillen tussen campings zijn groot. Campings in nationale parken zijn goedkoper dan commerciële campings buiten de parken. Toch kan het nóg goedkoper – en zelfs gratis.

2. Gratis en voor niets

De website rv-camping.org geeft voor iedere Amerikaanse staat links naar goedkope en gratis kampeerplekken. De regels voor wildkamperen verschillen per staat en deze site helpt je om uit te vogelen wat waar wel en niet mag. Op freecampsites.net kun je goed zoeken op locatie, ook in Canada. Geliefd zijn de kampeerplekken op de public lands van het Amerikaanse Bureau of Land Management (BLM). Deze organisatie beheert grote delen van het landschap in de VS, voornamelijk in het westen. Het BLM biedt twee mogelijkheden: kamperen op campings (goedkoop, weinig voorzieningen, vaak first come, first served) of dispersed camping. Dispersed camping is echt wildkamperen, zonder voorzieningen en helemaal gratis. Let goed op of er geen bordjes staan die het kamperen verbieden. Lees je in op blm.gov/programs/recreation/camping.

3. Boondocking bij de locals

Een term die je steeds vaker hoort in camperland, is boondocking. In feite is dit gratis verblijven op privéterrein, vaak op iemands oprit. Er zijn een aantal websites die je helpen met het zoeken naar deze plekken, bijvoorbeeld boondockerswelcome.com. Hier stellen huiseigenaren een plek voor je camper beschikbaar, soms zelfs met hook-up.

4. Parkeerplaatsen van de Walmart

Soms heb je puur een plekje voor de nacht nodig omdat je op doorreis bent. Dan vind je het misschien zonde om te betalen voor een camping. In dat geval bieden de parkeerplaatsen van de Walmart uitkomst. Hier mag je (meestal!) gratis verblijven. Vraag altijd toestemming in de winkel en parkeer bij andere campers. Bijkomend voordeel is dat de Walmarts die 24/7 open zijn, vaak beveiliging hebben die de boel in de gaten houdt terwijl jij op één oor ligt. Handig is de app Walmart Overnight Parking.

5. Harvest Hosts

Een van de grootste organisaties voor betaalbaar kamperen in Amerika en Canada is Harvest Hosts. Heb je een lidmaatschap dan ben je tegen een kleine bijdrage welkom bij ruim 4.500 locaties om je camper te parkeren voor de nacht. Het is gebruikelijk om niet meer dan een nacht te blijven en je dient zelfvoorzienend zijn, want er is meestal geen elektriciteit of water. Het aanbod is erg gevarieerd: er zijn boerderijen, musea, golfbanen, wijnhuizen en brouwerijen in landelijke en stedelijke gebieden. Een ongeschreven regel is dat je de lokale ondernemer sponsort door iets uit het winkeltje te kopen. Meld je aan via de website van Harvest Hosts, reserveer een plekje via de gratis app en off you go!

BIJZONDERE ACCOMMODATIES

© Under Canvas



Hotels zijn een prima en praktische plek om te overnachten, maar het kan origineler! Wissel de hotels (of je camper) af met bijzondere overnachtingen in een huifkar, op een ranch, in een hogan, in een luxueuze tent of duik jouw bed in op een andere leuke plek. Op deze bijzondere slaapplekken droom je net iets zachter.



© Capitol Reef Resort

Hihaa, pioniers en prairies

Slaap jij binnenkort in een huifkar waarmee pioniers de prairies doorkruisten, bergen bedwongen en het Amerikaanse westen koloniseerden? Reis dan af naar Torrey bij Capitol Reef National Park (Utah), want daar staan meerdere replica's van huifkarren op jou te wachten. Ze rijden niet, maar je kunt er wel aangenaam vertoeven.



© Under Canvas

Luxueus kamperen in prachtige natuurgebieden

Combineer glamour en camping met elkaar en je krijgt glamping. Geen gesjouw met slaapzakken, matjes en koelboxen, maar in luxe kamperen in de vrije natuur. Misschien verwacht je het niet direct, maar glamping kan ook prima in Amerika. De organisatie Under Canvas bijvoorbeeld biedt kamperen in ingerichte tenten op verschillende prachtige locaties in Amerika. Wij boeken dit graag voor jou. Denk aan heerlijk slapen in een glampingtent nabij Yellowstone National Park, Mount Rushmore, Zion National Park en de Great Smoky Mountains.



Slaap in een rode berg

Je tuurt naar het landschap, fronst je wenkbrauwen en denkt: 'Wat zijn die rode bulten daar boven de grond?' Dat zijn de *hogans* in Monument Valley, Arizona. Je onderkomen is primitief, maar zeker de moeite waard. Je eet een traditioneel Navajo-diner, zit bij het knisperende kampvuur en bekijkt de zonsopkomst en zonsondergang in deze uitgestrekte woestijn vol imposante, smalle rotsformaties. Een unieke ervaring die je niet wilt missen!



Het ultieme Wild West-gevoel

Houd jij van paarden? Verblijf dan op een ranch en je maakt op unieke wijze kennis met het boerenleven in Amerika. Je kunt slapen op verschillende soorten ranches, van heel luxe tot sober. Ze hebben allemaal een ding gemeen: paarden. Ga paardrijden door de prachtige omgeving of verken het gebied wandelend. Oregon, Californië, Texas en Utah zijn slechts een greep uit de staten waar je op een ranch kunt overnachten.

Overnacht in een plantagehuis

Wist je dat je in de Deep South naast een bezoek aan een plantage, ook op enkele plantages kunt blijven slapen? Dus breng de nacht door in een lieflijke kamer in een Antebellum-plantagehuis in Saint Francisville of Darrow, Louisiana. Waan je even terug in de tijd en geniet van deze bijzondere ervaring.

© Experience Kissimmee



Waan je een VIP in Florida

Ga je met een groter gezelschap of gezin op reis in Florida? Huur dan een vrijstaande villa en doe net of je een local bent. De meeste villa's hebben een privézwembad en drie tot negen slaapkamers. De vakantiehuizen zijn privéwoningen en liggen vaak in resorts met uitgebreide faciliteiten, zoals zwembad(en), speeltuin, sportvelden en fitnessruimte. Bezoek vanuit jouw royale villa in Orlando themaparken als Walt Disney World Resort en Universal Resort. Wil je iets minder luxe? Je kunt ook een rijtjeshuis of appartement huren in Florida. Net zo leuk!

“SLAAP JIJ BINNENKORT IN EEN HUIFKAR WAARMEE PIONIERS DE PRAIRIES DOORKRUISTEN, BERGEN BEDWONGEN EN HET AMERIKAANSE WESTEN KOLONISEERDEN?”



© Tourism Nova Scotia



Charmante bed & breakfasts

Maak kennis met de gastvrije Canadese cultuur en overnacht in een karakteristieke bed & breakfast. In Quebec kun je de 256 kilometer lange Véloroute des Bleuets ('blauwe bessen') fietsen langs kleine dorpjes en mooie uitzichtpunten. Langs deze route vind je charmante B&B's. Ook in de omgeving van Yosemite National Park vind je verschillende B&B's. Verken overdag de hoge bergen, watervallen en bossen met de grootste sequoiabomen ter wereld en slaap 's nachts heerlijk in een bekoorlijke accommodatie. Ook in de Deep South, Texas, Newfoundland en andere plekken in Amerika en Canada vind je knusse B&B's.

Dommel in op het water

Overnacht aan boord van een cruiseschip! Maak bijvoorbeeld een Alaska-cruise: een buitengewone reis langs fjorden, gletsjers en ruige kusten. Heb je zeebenen gekregen? Vlieg dan naar Oost-Canada en maak een New England-cruise via Acadia National Park naar Boston. Houd je meer van zonnige bestemmingen? Maak vanuit Florida een korte cruise naar de zonovergoten Bahama's.



CITIES



SAVANNAH

GEORGIA (VS)

Savannah heet je welkom met zijn zuidelijke charmes en gastvrijheid. Spaanse mossen sieren de knusse pleinen waaraan elegante herenhuisen staan. Wandel door het historische stadscentrum, strijk neer op het bankje van Forrest Gump en maak een tocht met een *riverboat*. Er wordt wel eens gezegd dat Savannah twee gezichten heeft. Waar zusterstad Charleston een verfijnd, cultureel centrum is, is Savannah met festivals en studentenfeesten meer de *bad girl*. Verhalen over geesten, spookhuizen en behekste begraafplaatsen maken Savannah bovendien 'America's Most Haunted City'.



Veel gebouwen hebben een spookverhaal, zoals Pirate's House met zijn geheime gangen en tunnels uit de zeventiende eeuw en Sorrel-Weed House, dat staat op het graf van honderden slachtoffers uit de Siege of Savannah, een van de bloedigste slagen uit de Onafhankelijkheidsoorlog. Op Wright Square zijn twee ophangingen geweest, waardoor dit volgens de locals het enige plein is waar geen Spaans mos groeit.



PHILADELPHIA

PENNSYLVANIA (VS)

Yo, welcome to gloriously Philly! Het levendige, historische Philadelphia vertegenwoordigt een hele belangrijke rol in de Amerikaanse geschiedenis. Zo was het de plek waar de Onafhankelijkheidsverklaring werd getekend in de Independence Hall op 4 juli 1776. In de sfeervolle straatjes van het Historic District herleven eveneens oude tijden. Maar Philly heeft ook een moderne kant, met creatieve kunst in de Magic Gardens en het Philadelphia Museum of Art. De trappen van het museum werden in één klap wereldberoemd dankzij de bekende *Rocky*-films. Tegenwoordig behoren de *Rocky Steps* tot de drukst bezochte attracties van Philadelphia.



Reading Terminal Market is een gezellige overdekte markt met souvenirs, verse producten en terrasjes waar je al dat gekochte lekkers gelijk kunt proeven. De originele Philly Cheesesteaks (een broodje met plakjes biefstuk en gesmolten kaas) proef je bij Pat's King of Steaks, maar dit beroemdste gerecht van Philadelphia vind je in de hele stad op de menukaart.



SEATTLE

WASHINGTON (VS)

De futuristische Space Needle, Starbucks, Nirvana en Pike Place Market, om zo maar wat *local heroes* te noemen. Seattle is omgeven door indrukwekkende bergen, waterwegen en nationale parken. De inwoners staan bekend om hun liefde voor koffie. Het is dan ook niet gek dat je hier een overvloed hebt aan gezellige koffiehuisen. Erg leuk is de artistieke wijk Fremont, een eigenzinnige plek waar de creatieve geest van Seattle tot leven komt. Je vindt er een eclectische mix van kunstwerken, boetiekjes, funky barretjes en bevlogen straatmuzikanten.



Voor een muzikaal avondje uit moet je in de wijk Belltown zijn. Geniet van livemuziek in de legendarische muziekclub The Crocodile. Opkomende bands spelen de sterren van de hemel en bekende namen als Nirvana en Pearl Jam werden hier ontdekt.



MONTREAL

QUEBEC (CA)

Een levendig sfeertje, culinaire hotspots, Victoriaanse huizen en hippe wijken: niet veel Europeanen weten het, maar de Canadese stad Montreal heeft het allemaal! Montreal vormt het culturele hart van Canada en is een van Noord-Amerika's oudste steden. Oud en nieuw gaan hier hand in hand. Huur een BIXI bike, beklim Mont Royal voor een schitterend uitzicht of scharrel gewoon lekker rond in deze grootste Franstalige stad buiten Parijs.



Montreal is een waar paradijs voor fijnproevers. Bezoek de gezellige wijk Le Plateau en eet de beste bagels en poutine in Mile End. Een ander hoogtepunt is de Jean-Talon-markt in Little Italy, waar je veel verse producten en gastronomische specialiteiten vindt. Het kleurrijke en bruisende The Village is een van de grootste LGBTQ+-wijken ter wereld met hippe pubs en clubs.



SAN ANTONIO

TEXAS (VS)

Het exotische en kleurrijke San Antonio is een smeltkroes van culturen. Het dankt zijn multiculturele karakter aan de ligging nabij de Mexicaanse grens en de jarenlange Spaanse koloniale overheersing. Flaneer of vaar langs de gezellige River Walk en strijk neer in een van de gezellige bars of restaurants in het historische stadscentrum. Een attractie die je zeker niet mag missen is The Alamo, een voormalige missiekerk die tot fort uitgebouwd werd. Op deze plek verklaarde Texas zich in 1836 onafhankelijk van Mexico. Buiten het centrum liggen meer missieposten die dateren uit de tijd van de Spaanse overheersing.



El Mercado is de grootste Mexicaanse markt buiten Mexico. Je kunt er terecht voor Mexicaans eten, mariachi-muziek (straatorkesten) en hebbedingetjes als sombrero's, papieren bloemen en alle denkbare producten met een Maria-afbeelding erop.



VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA (CA)

Vancouver is een van de leukste steden van Canada. Ook de directe omgeving is indrukwekkend: Vancouver wordt omringd door besneeuwde bergen, regenwouden en ruige kuststroken. Deze grote stad is ondanks de omvang een gemoedelijke plek. Vancouver heeft diverse buurten, met elk hun eigen karakter. Denk bijvoorbeeld aan *Hongcouver*, de gigantische Chinatown. Stop voor een lunch bij Granville Market, een grote markt op Granville Island. Genoeg van de stad gezien en tijd over? Bezoek de Capilano Suspension Bridge. Deze spectaculaire hangbrug bevindt zich boven een diep ravijn.



Huur een fiets! Vancouver is een stad die zich ontzettend goed leent om per fiets te verkennen. Vooral het beroemde Stanley Park is fietsvriendelijk.



SAN DIEGO

CALIFORNIË (VS)

Een beetje van Amerika, een beetje van Mexico. Zo zouden we kuststad San Diego omschrijven. San Diego heeft ruige kliffen en een mooie pier, maar wat je zeker niet mag missen is Balboa Park. Dit is een plek waar architectuur, natuur en cultuur samenkomen. Het topstuk is Casa Balboa, een prachtig bouwwerk waar de Spaanse invloed duidelijk van afspat. Verdwaal in de botanische tuin, waar je je onderdompelt in een groene sprookjeswereld. Of struin door een van de zestien musea die het park rijk is. Viva San Diego!



Je hoeft niet naar Mexico om goed Mexicaans te eten. Omdat San Diego zo dicht bij de grens ligt, kun je hier te buiten gaan aan allerlei Mexicaanse klassiekers. Denk aan *fish tacos*, *empanadas* of *huevos rancheros* (pittige spiegeleieren met bonen).



NEW YORK

NEW YORK (VS)

Je kunt de *Big Apple* op talloze manieren beleven. Vanuit de hoogte, met een bezoek aan Top of the Rock (Rockefeller Center) of 's avonds in een van de rooftopbars. Geniet van een drankje terwijl de fonkelende lichtjes van de stad je betoveren. Of beleef New York wat dichterbij de grond, in een van de vele musea of fietsend door het immens grote Central Park. Houd je van de combinatie natuur en architectuur? Dan is een bezoek aan High Line Park wat voor jou. De wandelroute loopt over een oud treinspoor en de omgeving is een echte urban jungle: een mix van industriegebied, kunst en veel groen.



Ga op zoek naar een *speakeasy*. Dit is een 'geheime' bar, zoals die ook bestonden tijdens de drooglegging in de jaren twintig. Je moet goed zoeken, maar dan beland je via ogenschijnlijk saaie deuren en verstopte wandjes op prachtige plekken. Wat betreft de hele geheimhouding, wees gerust: zoekt (op het internet) en gij zult vinden.

American 

BRITISH AIRWAYS 

FINNAIR

IBERIA 



Vlieg met American Airlines, British Airways, Finnair en Iberia naar meer dan 240 bestemmingen in de VS en Canada. Ruime keuze tussen rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam of met een overstap in Londen, Helsinki of Madrid.

Keuze tussen Economy, Premium Economy en Business class. Premium Economy is een aparte cabine en biedt een waaier aan extra voordelen zoals voorrang bij het boarden, twee stuks ruimbagage, meer beenruimte en nog veel meer.







CANADA'S BEST BEWAARDE GEHEIM: NEWFOUNDLAND

Wie aan Oost-Canada denkt, denkt al gauw aan Toronto en de Niagara Falls. Minder bekend is het uiterste noordoosten, waar zich een wereld vol verrassingen schuilhoudt. Hier ligt de provincie Newfoundland, misschien wel Canada's best bewaarde geheim.

Pittoreske vissersdorpjes vol gekleurde houten huizen sieren het landschap. Vuurtorens houden stil de wacht langs de onstuimige kust. Vanaf torenhoge fjorden zie je voorbijrijvende ijsbergen, spelende walvissen, tuimelende dolfijnen en kolonies schattige papegaaiduikers. Op het menu staat altijd verse vis en de warme locals maken het soms frisse briesje meer dan goed.

Newfoundland hoort bij de provincie Newfoundland & Labrador. Hoewel Labrador, het deel op het vasteland, in oppervlakte groter is, leeft meer dan negentig procent van de bevolking op het eiland Newfoundland. Het landschap van Labrador is namelijk voor een groot deel onbegaanbaar. Newfoundland is tien keer zo groot als Nederland. Er wonen 532.000 mensen, waarvan 111.000 in hoofdstad Saint John's.



Adembenemende vergezichten

Verlaten zandstranden, fjorden, watervallen en bijzondere tafelbergen. Welkom in het ruige Gros Morne National Park, waar je Newfoundland in volle glorie ervaart. Het park staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de uitzonderlijke natuurlijke schoonheid. Trek je wandelschoenen aan en kies een eenvoudige of uitdagende trail naar de top van een klif, meters boven de uitgestrekte Atlantische Oceaan. Ver beneden je slaan de woeste golven tegen de rotsen. Stap vervolgens in de boot en voel je klein tussen de imposante rotswanden. Misschien spot je elanden, zwarte beren of adelaars. Rijd rond zonsopgang naar het vlakbij gelegen Arches Provincial Park om daar de zon achter de rotsbogen in zee te zien zakken.



Voor fijn wandelweer kun je Newfoundland het beste bezoeken van juni tot en met augustus.



Terug in de tijd: Vikingen

Newfoundland heeft een rijk cultureel erfgoed. Overal waar je komt, hoor je traditionele muziek, worden verhalen van vroeger verteld en zijn er demonstraties van traditionele ambachten. Het neusje van de zalm is Vikingnederzetting L'Anse aux Meadows National Historic Site, op het noordelijkste puntje van Newfoundland. Hier vind je restanten van met hout omlijste veenturfgebouwen die rond het jaar 1000 een dorpje vormden. Ook deze locatie staat op de Werelderfgoedlijst. Vermoedelijk was dit de enige vestigingsplaats van de Vikingen in Noord-Amerika buiten Groenland. Gekostumeerde Viking-gidsen doen in het nagebouwde kamp uit de doeken hoe hier geleefd en gewerkt werd. Bekijk wapens, kookgerei en werktuigen en help mee in de smederij of bij het weven. Schuif 's avonds aan bij het kampvuur om heroïsche en tragische sagen te horen.

Over oude reuzen gesproken...

Op het Bonavista Peninsula in het noordoosten zijn onder andere Twillingate, Fogo Island en Bonavista goede plekken om ijsbergen te zien. De plaatsen liggen aan Iceberg Alley, een zeeroute die populair is onder ijsbergen. Twillingate draagt trots de titel 'Iceberg Capital of the World'. Je ziet de oude reuzen voorbij glijden terwijl je op je gemakje toekijkt vanaf een bankje. Indrukwekkend is een excursie per zodiak (een snelle rubberboot) of een kajaktocht om ze van dichtbij te zien. Bonus is al het wildlife dat rondom de kust leeft, zoals schattige papegaaiduikers en walvissen.



Mei en juni zijn de beste maanden om ijsbergen te zien. Walvissen spotten kan van mei tot en met september.





Walvissen, papegaaiduikers en dolfijnen

In Trinity, een dorpje dat bestaat uit een regenboog van gekleurde huisjes langs de kust, kun je walvissen voorbij zien zwemmen. Kijk ook voor je en boven je, want je begeeft je ook in het leefgebied van vossen, elanden en adelaars. Rijd route 238 richting Elliston en je komt terecht bij de best bereikbare papegaaiduikerskolonie van Newfoundland. Parkeer bij het stoeltje in de vorm van een papegaaiduiker en loop naar de rand van de kliffen voor een blik op het eiland. Bijzonder zijn hier de zogenaamde *root cellars*. Deze traditionele opslagplaatsen in de groene heuvels zijn typerend voor dit gebied.

Visserplaatsjes en vuurtorens

De *Newfies* zijn trots op hun erfgoed en delen hun verhalen graag met je. In de kleurrijke visserplaatsjes krijg je een warm welkom. De grootste plaats is het levendige Saint John's met zijn bontgekleurde huizen, smalle steegjes en een prachtig uitzicht vanaf Signal Hill. Iets ten zuiden van Saint John's domineren vuurtorens en visserplaatsjes het landschap. Hier brengen visserbootjes nog dagelijks verse vis aan wal. Reis je door de vaak dikke mist naar het oostelijkste puntje van Noord-Amerika, dan word je geleid door de iconische vuurtoren van Cape Spear uit 1836.

Du pain, du vin

Oost-Newfoundland bestaat uit het eerder genoemde Bonavista Peninsula en het Burin Peninsula. Het Burin Peninsula is een stuk minder toeristisch, maar heeft wel een heel bijzonder uitstapje. Houd je paspoort bij de hand en stap op de boot naar... Frankrijk! De Franse eilanden Saint-Pierre en Miquelon liggen twintig kilometer voor de kust en bieden je wijn en brie. De leuke winkeltjes in de kronkelige, smalle straatjes zijn tussen de middag gesloten, avondeten doe je op on-Canadese tijden en de volgende ochtend sta je in de rij voor de boulangerie voor *une baguette*. Betalen kan in euro's en dollars, een wereldstekker heb je niet nodig en je belt tegen Europees tarief.



Haute cuisine

Verruil de Franse delicatessen weer voor traditionele kost. De rivieren en wateren van Newfoundland voorzien de bevolking al eeuwen van zalm, makreel en kabeljauw. De vaardigheden voor de visserij en jacht worden van generatie op generatie overgedragen. Elke menukaart staat vol traditionele gerechten. Een voorbeeld is *Jiggs dinner*, een zondags gerecht bestaande uit gekookt gezouten rundvlees, kool, raap, wortel, aardappel en een soort humus. Het is een stevige maaltijd, geserveerd met een hartige jus. Probeer ook eens kabeljauwtong, die vaak gepaneerd en gefrituurd wordt. Elandburgers staan ook op het menu en blauwe bessen proef je overal terug, zelfs in hartige gerechten zoals vleespastei. Probeer zeker de *blueberry duff*. 'Duff' is een term voor gestoomde pudding. De Newfies zijn er gek op! ■



Reserveer in dit stukje Frankrijk op tijd je accommodaties, het aanbod is beperkt.



Wie Newfoundland per camper wil verkennen, begint zijn reis in Halifax, waar camperverhuurders zijn gevestigd. Autoreizigers hebben de keuze te starten of door te vliegen naar Saint John's op Newfoundland en daar hun huurauto op te halen. Kijk voor route-inspiratie op tiogatours.nl/oost-canada

TYPISCH AMERIKAANS

Welkom in Amerika, de Verenigde Staten, the United States of America! Welkom in een boeiend land met veel typische gewoonten, gebruiken, tradities en regels. Er is veel waar onze mond soms verbaasd van open valt of waar we verontwaardigd van met onze ogen rollen. Om je voor te bereiden, sommen we een aantal typisch Amerikaanse zaken voor je op.



How are you?

Hier heb je vast al wel van gehoord! Typisch Amerikaans en veel gebruikt is de zin *How are you?* Dit wordt gezegd in winkels, eetgelegenheden, bij de camper- en autoverhuurders, wanneer je tickets voor een museum koopt: de opsomming is bijna oneindig. En wat antwoord je dan? Zeg je altijd *I am doing well, thank you* of geef je het daadwerkelijk aan als je niet zo lekker voelt? De vraag is: luistert de ontvanger naar het antwoord? Sommigen wel, anderen niet. Probeer het uit tijdens je reis, wie weet word je verrast en volgt er een waardevol gesprek.

Alles is groot

Grote auto's en ruime parkeerplekken, waar je met gemak jouw camper of pick-up kwijt kunt. Ga je uit eten? De porties zijn groot en je kunt hier prima de volgende dag nog van eten. Vraag in een restaurant gerust om een doggybag, dat is heel gebruikelijk in Amerika. Als je de keuze krijgt, bestel dan een klein ijsje, het is vaak groot genoeg om romantisch met z'n tweeën te delen. Groots inkopen doen in de supermarkt, zoals een Walmart, is *easy peasy*. De verpakkingen zijn namelijk gigantisch!

Shop till you drop

Ook de shoppingmalls zijn groot! Malls zijn vaak overdekt en herbergen winkels, maar ook eetgelegenheden, soms wel een hele verdieping! De grootste shoppingmall van Amerika ligt in Bloomington, Minnesota. De Mall of America heeft vijfhonderd winkels, maar ook pretparkattracties, een aquarium, een bioscoop en je kunt er midgetgolfen. Avontuurlijke reizigers stappen binnen in de Amazing Mirror Maze, een van 's werelds grootste spiegeldoolhoven. Weet jij te ontsnappen?

Val aan op je lekkernij

Plof na het shoppen of wanneer je bent ontsnapt uit het doolhof neer in een leuk café, restaurant of bij een fastfoodketen en probeer een Amerikaanse lekkernij. Bestel een Reuben sandwich met *corned beef* (gezouten rundvlees), een traditionele cheeseburger, American pancakes met maple syrup (ahornsiroop), een Sloppy Joe met gehakt of een rijkelijk belegde bagel. Leuk weetje: in veel eetgelegenheden mag je je eigen drinken tappen. En ijsblokjes om je drankje lekker koel te houden, vind je overal!



Tip big

Ben je uitgegeten? Vergeet dan niet aan het einde van de maaltijd om fooi te geven, *to tip* op zijn Engels. In de Amerikaanse cultuur is dit normaal en het bedienend personeel verwacht dan ook dat je een fooi geeft. Houd vijftien procent van de rekening aan en het personeel is je dankbaar.

De weg op met andere verkeersregels

Met een volle maag en afgeladen met tassen vervolg je je weg met een camper of auto in het Amerikaanse verkeer. De verkeersregels in Amerika zijn anders dan in Nederland en België. Ga je tanken, dan merk je direct dat het metrisch systeem in Amerika verschilt van het systeem in Europa. Amerikanen meten met gallons, miles en Fahrenheit. Even wennen, maar het komt goed.

Veteranen worden overal geëerd

Nog een ding dat zeker opvalt wanneer je een theater- of toneelvoorstelling bezoekt; veteranen worden overal geëerd. Voorafgaand aan een voorstelling wordt het volkslied ten gehore gebracht en vaak wordt met een hand op het hart meegezongen. Bijzonder hoe, bij soms heel alledaagse activiteiten, Amerikanen waardering tonen voor hun veteranen ■





TIPS VOOR EEN FAMILIE-CAMPERTRIP

Elske, Jeroen en hun dochter van één jaar maakten een drieweekse camperreis door West-Canada. Vol verwachting en lichtelijk gespannen gaan ze op pad. Er is zo veel om naar uit te kijken, maar er zijn ook onzekerheden. Pakt hun dochter een paar uur slaap mee in het vliegtuig? Hoe gaat het met de jetlag? Vindt ze het leuk in de camper? We vroegen Elske naar haar ervaringen.



Wat vond je vooraf het spannendst? Het vliegen. We hadden nog nooit gevlogen met onze dochter en hadden geen aparte stoel voor haar geboekt. Tot twee jaar mogen kinderen op schoot meereizen, je maakt ze dan met een veiligheidsgordel aan jouw gordel vast. Om haar te vermaken namen we snacks, boekjes en speelgoed mee. In onze handbagage zat een opblaasbaar verschoonkussen met zachte hoes, zodat onze kleine meid daarop tijdens de vlucht fijn in haar vertrouwde slaapzak kon slapen. Tijdens het opstijgen gaven we haar een fles melk en stukjes rijstwafel; slikken voorkomt zere oortjes. Mocht ze zich gaan vervelen, dan zouden we een paar kleine cadeautjes tevoorschijn toveren.

“ONZE DOCHTER VOELT ZICH NA EEN PAAR DAGEN HELEMAAL THUIS IN ONS RIJDENDE HUIS”



Goed over nagedacht! Hoe ging de vlucht?

Onze dochter gedroeg zich voorbeeldig. Ze had geen last van haar oortjes, keek nieuwsgierig om zich heen en kroop enthousiast door het gangpad, wat voor veel smeltende blikken bij onze medepassagiers zorgde. Ze viel uiteindelijk tevreden in slaap. De cadeautjes bleven ingepakt, ze vond het uitzicht en iedereen in het vliegtuig veel interessanter.

Verliepen de aankomst en eerste nacht ook zo voorspoedig?

Eigenlijk wel! Vanaf de luchthaven gingen we met een taxi naar ons hotel in het centrum van Vancouver. In officiële taxi's hoeven kinderen niet in een autostoel, dus ze kon op schoot. Onze dochter sliep in het campingbedje dat we in onze koffer hadden meegenomen. Rond half één 's nachts vond ze het tijd voor ontbijt. We gaven haar iets te drinken en te eten en deden haar lekker in bad, daarna sliep ze verder tot een schappelijke tijd in de ochtend. We gingen dus redelijk uitgerust de camper ophalen.



Hoe ging het ophalen in zijn werk?

Halverwege de middag werden we vriendelijk ontvangen bij de camperverhuurder. Nadat we een aantal zaken met de medewerker hadden besproken, liepen we mee naar achteren. In verband met aansprakelijkheid moesten we zelf het gehuurde autostoeltje pakken en in de camper plaatsen. Een half uur later hadden we het stoeltje geïnstalleerd.

Hoe beviel het reizen met een camper?

Het beviel super goed. Onze dochter voelde zich na een paar dagen helemaal thuis in ons rijdende huis. We konden zelf brood smeren, een eitje bakken voor de lunch, een gezonde maaltijd koken en etenswaren koel houden. Ook de combimagnetron was ideaal om de fles melk in op te warmen. Wanneer we geen elektriciteit hadden, verwarmden we de melk *old school* in een pannetje. De kleine meid sliep elke nacht in haar campingbedje in het gangpad. Als we op campings zonder faciliteiten stonden, zoals Silverhorn Creek of Elk Falls Provincial Park, deden we haar in bad in de grote wasbak in de keuken. Commerciële campings hebben soms familiebadkamers met een doucheruimte voor het hele gezin, heel handig.



Wil je ook met kinderen op reis? Bekijk onze kidsroutes op tiogatours.nl/familievakantie



Heb je tips voor gezinnen die een camperreis willen maken? De eerste dagen is het wat wennen, maar na een paar dagen zit je helemaal in het ritme. Onze beste aankoop was een kinderstoeltje dat op de picknicktafel kan worden bevestigd. Ideaal, want zo hadden we de handen vrij om samen buiten te eten. Vanuit Nederland namen we kinderservies en slabbers mee. Nog een tip: koop af en toe wat nieuw speelgoed. We kochten een leuk ABC-boekje: de C is van Calgary, de J van Jasper National Park. Een super leuk aandenken!

Wat hebben jullie onderweg zoal gedaan? Canada is een prachtig land om wandelend te verkennen. We maakten verschillende wandelingen van gemiddeld vijf kilometer. We deden daar tussen de anderhalf en drie uur over, afhankelijk van hoe bergachtig het landschap was. Denk aan de wandeling naar Wapta Falls in Yoho National Park of de prachtige wandeling Valley of the Five Lakes bij Jasper National Park. Vergeet ook de steile wandeling naar Grassi Lakes bij Canmore niet. Deze is pittig, maar zeker de moeite waard! Onze dochter keek geïnteresseerd vanuit de draagzak rond en lachte naar iedereen die we tegenkwamen. Ze trok best wat bekijks! Op den duur hobbelde ze in slaap.

Moest je ook dingen laten? We konden niet alle excursies doen die we hadden gewild. In verband met de veiligheid mogen kinderen jonger dan drie jaar vaak niet mee. Maar mogen ze wel mee, dan kan dat vaak gratis! Vanuit Victoria op Vancouver Island gingen we walvissen spotten op een overdekte boot. En vanuit Whistler maakten we een spectaculaire tocht met een watervliegtuig over Garibaldi Provincial Park. Onze dochter zat op schoot en viel in slaap op het ritme van de ronkende motoren, terwijl wij ons vergaapten aan het uitzicht op bevroren meren en gletsjers.

Klinkt als een heerlijke reis! Hoe ging het met de jetlag na thuiskomst? Dat was het ook, we raden het iedereen aan. Thuis duurde het een aantal dagen voordat we weer in het juiste dag- en nachtritme zaten. We maakten onze dochter wakker op gezette tijden, zowel in de ochtend als bij het middagslaapje, zodat ze weer in het goede ritme kwam. Na een week was het als vanouds en droomden we alweer van een volgende reis ■

GRATIS GEPERSONALISEERDE REISGIDS

- ✓ **JOUW REIS
VAN DAG TOT DAG**
- ✓ **GEDETAILEERDE INFO
OVER ALLE PLAATSEN
OP JOUW ROUTE**
- ✓ **TIPS VOOR
BEZIENSWAARDIGHEDEN
ONDERWEG EN IN DE BUURT**
- ✓ **BIJ ELKE PLAATS JOUW
CAMPINGS OF HOTELS**

KIJK OP [TIOGATOURS.NL/PRC](https://tiogatours.nl/prc)





MY BIG FAT BUCKETLIST

Altijd al gedroomd van een reis naar de andere kant van de Atlantische Oceaan? Wat zijn dan echt de *once in a lifetime experiences*? We hebben een aantal suggesties voor je wensenlijst op een rij gezet.



Amerika's oudste nationale park

Yellowstone National Park omvat een adembenemend landschap dat zijn gelijke niet kent. Er is zo veel variatie dat je niet snel uitgekeken raakt. Aan de ene kant de heetwaterbronnen en geisers in alle soorten en maten, van pruttelende poelen en stoomgaten tot gekleurde bronnen. En aan de andere kant talloze watervallen, meren en canyons. Tot slot is Yellowstone de thuisbasis van veel wilde dieren, zoals bizon, beren en wolven. Je waant je hier in een natuurdocumentaire.



Ontdek Yellowstone
National Park:
tiogatours.nl/rondreis-yellowstone



De reuzen van de oceaan

Canada is een van de beste landen ter wereld om orka's en walvissen te spotten. Het kustgebied van British Columbia is de uitgelezen plek om deze zeezoogdieren in hun natuurlijke habitat te observeren. Het is heel bijzonder ze in het wild te zien zwemmen en spelen. Je kunt met een overdekte boot of zodiak het water op, maar er zijn ook aanbieders waarbij je al peddelend in een kajak op zoek gaat naar deze majestueuze dieren. Een machtige ervaring.



De mooiste routes in West-Canada:
tiogatours.nl/west-canada



New York, New York

The *city that never sleeps*, de stad waar alles mogelijk is en waar je ogen tekort komt. Van iconische highlights zoals het Vrijheidsbeeld en Times Square tot verborgen pareltjes in de verschillende wijken: de keuze is reuze. New York biedt een ongekennde diversiteit aan cultuur, kunst, entertainment en eten. De stad heeft een unieke energie die je nergens anders ter wereld vindt, waardoor een bezoek aan deze bruisende metropool je voor altijd bijblijft.



Start je rondreis in New York:
tiogatours.nl/new-englander



Route 66 per motor

Veel motorliefhebbers hebben de droom om door verschillende staten van Amerika te toeren. Het geeft een gevoel van avontuur en vrijheid. Bovendien ontdek je plekken die anders misschien onbereikbaar zijn. De ultieme roadtrip voor motorliefhebbers is de legendarische Route 66, waarbij je door verbluffende landschappen, door historische steden en langs wereldberoemde plekken rijdt. Het is een reis door de tijd waarbij je de Amerikaanse cultuur en geschiedenis ervaart.



Droomreis per motor:
tiogatours.nl/motor/route-66



Groots met hoofdletter G

De Grand Canyon is groots in meerdere opzichten. Een markant kenmerk is de continue verandering. Elke verschoven wolk, elke nieuwe schaduw en elke andere lichtinval zorgt voor een nieuw beeld van dit wereldwonder. Maak een rondvlucht, rijd langs de kloofrand en geniet van de zonsondergang. Een wandeling naar de bodem is niet voor iedereen weggelegd: het duurt twee dagen om af te dalen en weer terug te lopen.



Bekijk de mooiste routes in Zuidwest-Amerika:
tiogatours.nl/zuidwest-amerika



Waanzinnige poedersneeuw

De Amerikaanse en Canadese Rockies staan bekend om de ongelofelijke poedersneeuw, die het een van de beste plekken ter wereld maakt om te skiën en snowboarden. Hier vind je de meest uitdagende pistes, spectaculaire uitzichten en gezellige après-ski-activiteiten. Buiten de pistes is nog veel meer te beleven: beklim een bevroren canyon, maak een avontuurlijke tocht op een sneeuwscooter of ga mee met een hondensledetocht. Een wintersporttrip naar de Rockies mag bij fanatieke skiërs of snowboarders niet ontbreken op hun bucketlist.



Onze reizen naar de sneeuw:
tiogatours.nl/wintersport



Mardi Gras in New Orleans

Mardi Gras is het feest van het jaar in sommige zuidelijke staten. In aanloop naar het hoogtepunt, Fat Tuesday (Vette Dinsdag), zijn er elk weekend grote optochten. Vier dit feest mee in French Quarter in New Orleans. Het is een van de grootste en meest kleurrijke feesten ter wereld, met traditionele parades, exotische kostuums, levendige muziek en lekker eten. Je kunt zelfs proberen wat kralen te vangen die vanaf de praalwagens worden gegooid. Bereid je voor op een overweldigend feest.



Rondreis inclusief New Orleans:
tiogatours.nl/deepsouth



Huis op wielen

Ga roadtrippen door adembenemende landschappen en over iconische wegen. De camper is een echt huisje op wielen. Het biedt comfort en je hebt alles bij de hand: een keuken, toilet en slaapruijnte. Een camperreis is dé manier om de diversiteit en grootsheid van Amerika en Canada te ervaren en optimaal van het buitenleven te genieten. Kijk zeker eens omhoog als je overnacht midden in de natuur: dankzij de geringe lichtvervuiling is de sterrenhemel ontzagwekkend.



Bekijk routevoorbeelden op:
tiogatours.nl/camperreizen

SPECIAL DINING

Ooit in een restaurant geweest waar ze gooien met brood, waar ze elk gerecht rijkelijk vullen met knoflook of waar je aan een eetwedstrijd kunt meedoen voor een gratis maaltijd? Wij nemen je mee uit eten bij bijzondere en leuke restaurants. Ga je mee?



Vang die roll

Oefen nog even je vangkunsten, want die heb je nodig in Lambert's Cafe in Ozarks, Missouri. In deze drukbezochte eetgelegenheden gooien ze met rolls, kleine broodjes. Ze gebruiken niet voor niets als slogan 'Home of throwed rolls'. Je bestelt eten van het menu en wanneer je een broodje wil, steek je je hand op. Waar de broodgooier ook staat, er wordt een roll naar je gegooid. De vangcapriolen zorgen soms voor hilarische momenten!

Wandel binnen in een typische diner

Sla Mr. D's Route 66 Diner niet over wanneer je in de buurt bent! Gevestigd aan de beroemde Route 66 in Kingman, Arizona vind je deze typisch Amerikaanse diner. Ga terug in de tijd en smikkel van simpele maar lekkere gerechten. Voor een bijzondere Canadese diner reis je af naar Bowden, Alberta. Starlite Diner Car is niet prachtig gelegen, maar je krijgt wel de kans een maaltijd met een buitenaards tintje te nuttigen.



Knoflook, knoflook en nog eens knoflook

Mocht je bang zijn voor vampiers, dan kun je rustig zitten in The Stinking Rose in San Francisco, Californië. In dit restaurant wordt elk gerecht voorzien van een flinke lading knoflook. Mocht je de grote paarse neonletters niet kunnen vinden, volg dan gewoon je neus in het hart van North Beach. Zorg wel dat je reisgenoten hier ook eten, anders wordt het een onplezierige rit of nacht.

Toeren met verse vis achter de kiezen

Geniet bij Matunuck Oyster Bar in Wakefield, Rhode Island van superverse vis. Groot pluspunt van deze locatie is de combinatie van lekker eten met een leuke tour! Vanuit het restaurant word je met een bootje naar de Matunuck Oyster Farm gebracht, waar je een kijkje neemt op de Farm en interessante informatie krijgt. Uiteraard staan voor niet-visliefhebbers ook gerechten op het menu.



Keuzestress als in *Twilight*

Wat moet ik toch kiezen van het menu? Keuzestress, we kennen het allemaal. Bekijk op je gemak de menukaart op het terras van restaurant Stone Cliff Inn en kijk uit over de Clackamas-rivier in Oregon City, Oregon. Beeld je in dat je in een *Twilight*-film zit, want in de omgeving van deze eetgelegenheden zijn scènes uit de eerste film opgenomen. Loop op plekken waar Bella, Edward en Jacob ook zijn geweest en geniet van de prachtige omgeving.

Grote steak-eters opgelet!

Heb jij altijd al mee willen doen aan een eetwedstrijd en ben je dol op steak? Reis dan af naar Big Texan Steak Ranch in Amarillo, Texas en doe mee aan 's werelds beroemdste *72-ounce-steakwedstrijd!* Je hoeft niet vooraf te reserveren: wanneer jij er klaar voor bent, zijn zij dat ook. Je krijgt een uur de tijd om de 72-ounce steak (meer dan twee kilo!) op te eten. Lukt dit? Dan hoef je de 72 dollar niet te betalen. Ga jij de uitdaging aan?

VIP's spotten in stijl

Mocht je bij toeval een Amerikaanse beroemdheid tegen het lijf willen lopen, stap dan binnen bij Sylvia's 'the Queen of Soul Food' in New York City, New York. Het restaurant is bekend vanwege het heerlijke *cornbread*. En blijkbaar smaakt het goed, want meerdere beroemdheden, onder wie presidenten, hebben hier gegeten.



Walhalla voor visliefhebbers

Van de naam van dit restaurant krijg je al een grote glimlach op je gezicht. Bij The Barking Crab oftewel de Blaffende Krab in Boston, Massachusetts, kun je smullen van een ruime variatie aan visgerechten. Ook serveren ze hele lekkere cocktails!

Overal hetzelfde, maar toch net een beetje anders

Fastfoodketens, zoals Wendy's en de gele M, vind je overal, maar wist je dat er ook ketens zijn die het net even anders doen? Denk bijvoorbeeld aan Olive Garden, waar ze (Amerikaans) Italiaans eten serveren (probeer zeker de *breadsticks!*) of Applebee's, waar je een ruime variatie aan lunch- en dinergerechten hebt. En vergeet ook P.F. Chang's niet, een Aziatisch en Chinees restaurant, met gerechten waar je je vingers bij aflikt. Ga in Canada lekker eten bij Montana's 'home of BBQ', je zit hier ook nog eens hartstikke leuk.



Wat is er leuker dan picknicken in het park of in de prachtige natuur? Vul jouw picknickmand met heerlijkheden en beleef een lekkere lunch op een door jou gekozen plek.

GOEDE KWALITEIT BIJ EL MONTE



EL MONTE RV®

MOTORHOME VACATIONS

WAT KUN JE VERWACHTEN VAN AMERIKAANSE VERHUURDER EL MONTE?

- Een camperverhuurder met meer dan 40 jaar ervaring
- Nieuwe campers, niet ouder dan drie jaar
- Luxe extra's, zoals een zonnescherm, televisie en grote bedden
- Grotere modellen hebben slide-outs en veiligheidsnetten bij de hogere bedden
- De mogelijkheid om een navigatiesysteem, klapstoelen en dergelijke bij te boeken

Zie jij een reis met deze camperverhuurder al helemaal voor je?
Check de mogelijkheden op tiogatours.nl/el-monte-rv

ON THE JOB BAS GERRESSEN, KLM NEDERLAND



Wie:

Bas Gerressen

Visitekaartje:

Directeur KLM Nederland

Woonplaats:

Naarden

Hoe ben je bij KLM

terechtgekomen?

Ik heb Waterbouwkunde gestudeerd in Delft. Na mijn afstuderen ging ik aan de slag binnen mijn vakgebied, maar na twee jaar voelde ik dat mijn passie ook op andere vlakken lag en wilde ik me buiten mijn vakgebied ontwikkelen. Ik hoorde over het management traineeship bij KLM. De luchtvaart en het reizen spraken me aan, maar ook het traineeship zelf en de verantwoordelijkheden die je op jonge leeftijd al zou kunnen krijgen.

Kun je je loopbaan bij KLM kort beschrijven?

Tijdens het tweejarige traineeship zag ik meerdere afdelingen, van de motorenshop bij de technische dienst tot revenue management bij commercie. Mijn eerste leidinggevende rol, na mijn traineeship, was Manager Operatie van de taxfree drank- en tabakswinkels, die waren destijds van KLM. Ik was enkele jaren Sales Manager voor de zakelijke markt en via Dubai en China belandde

ik in 2018 in Atlanta als Senior Vice President Noord-Amerika. In de zomer van 2021 keerde ik terug naar Nederland voor de positie van Directeur KLM Nederland. Ik ben ook verantwoordelijk voor België, Luxemburg, Suriname en het Nederlands Caribisch gebied.

Je hebt 3,5 jaar in de VS gewoond.

Hoe vond je dat? Het was een heel warm welkom voor mij, mijn vrouw en onze drie kinderen. Onze spullen kwamen pas na tweeënhalve maand per boot uit China. We hadden wat matrassen neergelegd en er stond een eettafel met stoelen. Binnen een dag kwam de buurvrouw langs met spullen voor de kinderen. De Amerikanen waren erg gastvrij en behulpzaam. Daarnaast was de natuur rond Atlanta mooier dan ik had verwacht. En in onze tuin zaten kolibries en Northern Cardinals, die rode vogeltje uit *Angry Birds*. Wat ik ook fijn vond was de ruimte die je hier hebt: brede wegen en overal parkeerruimte.

Waar moest je het meest aan

wennen?

Aan de zakelijke cultuur. Als je van China naar Amerika gaat, verwacht je dat je naar een heel westerse cultuur gaat. Maar het bedrijfsleven was juist erg hiërarchisch. Ze hebben een enorme focus en drive om alles op te lossen wat wordt gevraagd, maar er is minder ruimte voor eigen ideeën. Amerikanen zijn aan de ene kant hun tijd ver vooruit, denk maar aan Silicon Valley. Alles waait vanuit Amerika over naar Europa. In de dagelijkse gang van zaken zijn ze niet altijd zo innovatief. Althans, zo heb ik dat ervaren in het zuidelijke deel van de VS. De gedachte is: het is prima zoals het nu is, dus laten we dat vooral zo houden.

Wat miste je het meest uit Nederland en wat juist niet?

Mijn vrienden heb ik gemist, het weer totaal niet. We hadden altijd prachtig weer en in onze vrije tijd waren we veel buiten. De Nederlandse directheid heb ik





ook niet gemist. Amerikanen zijn doorgaans wat respectvoller en tactvoller.

Wat is het verschil tussen Nederlanders en Amerikanen?

Nederlanders zeggen vaak dat Amerikanen oppervlakkig zijn, maar dat vond ik absoluut niet. Amerikanen zijn *welcoming*. Je wordt meteen overal uitgenodigd. Natuurlijk bedoelen ze niet dat je die avond móet komen barbecueën, maar het is wel gemeend en echt. Als je ja zegt, ben je daadwerkelijk van harte welkom. Je bouwt snel een band op. We hadden heel goed contact met onze buurman en spreken hem nog af en toe. Hij vertelde laatst dat hij drie boompjes in de tuin had geplant. Dat deed hem denken aan onze drie kinderen. Dat is toch mooi? Verder heb ik ervaren dat Amerikanen servicegerichtheid hoog in het vaandel hebben staan. Het hoort bij de cultuur, maar ze zijn ook echt behulpzaam. Wat ik fijn vind aan Nederland, is de vrijheid dat kinderen naar school kunnen fietsen. Amerikanen zijn wat sneller van de angst: *stranger, danger*.

Ben je weleens op vakantie geweest in Amerika of Canada?

We woonden tijdens COVID in de VS. Gelukkig waren binnenlandse reizen mogelijk. Vanuit Atlanta maakten we uitstapjes, vooral naar Florida. Anna Maria Island was onze favoriete plek. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat eiland is

ontzettend mooi. Heel gemoedelijk, rustig en de zonsondergangen zijn prachtig. We maakten daarnaast twee rondreizen aan de westkust. Eerst gingen we naar Oregon en Washington. Daar zagen we Seattle, het Olympic Peninsula, het blauwe Crater Lake, Mount Hood met sneeuw erop en grote kustrotsen in de mist. We hebben orka's en walvissen gezien. Tijdens een wandeling stak een groot hert vlak voor ons het pad over. We vonden het opvallend dat alles perfect is onderhouden en aangelegd, zelfs hoog in de bergen. De tweede trip maakten we vlak voordat we teruggingen naar Nederland. We reden van San Francisco via Yosemite naar Sequoia – wat echt een van de highlights was – via Death Valley naar Las Vegas. We bezochten de Grand Canyon, Monument Valley, Horseshoe Bend en eindigden in Phoenix. In elf dagen, helemaal op Amerikaanse wijze. Het indrukwekkendst was de helikoptervlucht boven de Grand Canyon. Je stijgt op en ziet eerst alleen maar bos, eindeloos groen. En dan ineens verschijnt de immense Grand Canyon in volle glorie. Ongelooflijk mooi.

Heb je nog tips voor Atlanta?

Wij vonden de BeltLine heel leuk. Dit is een pad van 35 kilometer rond Atlanta waar je kunt fietsen, hardlopen of rolschaatsen. Er zijn terrasjes, kunstgaleries en je vindt hier mooie graffiti in tunnels. In de omgeving is Stone Mountain een van de bekendste trekpleisters,

maar Arabia Mountain is net zo'n mooie, ruige plek. Wil je iets verder weg, dan raad ik Providence Canyon State Park aan. Een natuurpark vol gekleurde rotsen. En in Chattanooga, Tennessee ligt Ruby Falls, dit is een waterval in een grot. Rock City Gardens is daar ook een aanrader, met watervallen en hoge rotsen.

Wat is jouw lievelingstrip in Amerika of Canada?

Dat is een reis door de staten Oregon en Washington in Noordwest-Amerika. Ik denk dat veel mensen niet weten hoe mooi het daar is. Als je een mooi bergmeer hebt in Zwitserland, dan worden er dorpjes omheen gebouwd, omdat men het dorpje op die mooie plek wil hebben. Maar in Amerika is het vaak puur natuur en dat maakt het indrukwekkend.

Wat is je gouden tip voor klanten van Tioga Tours?

Sowieso een KLM- of Delta Air Lines-bestemming kiezen! Samen met Delta Air Lines bieden we vluchten naar meer dan veertig bestemmingen in de VS. Ik houd zelf altijd van de combinatie van een mooie, drukker stad, bijvoorbeeld San Francisco of New York, in combinatie met natuur. Bijvoorbeeld San Francisco in combinatie met de kust en nationale parken. Of naar Seattle gaan en de uitgestrekte natuur in Washington en Oregon bekijken. Mijn laatste tip: je reist vaak van highlight naar highlight, maar geniet ook van de weg er naartoe! ■





HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Een onvergetelijke roadtrip langs de iconen van West-Canada, met als kers op de taart een cruise langs de ongerepte kust van Alaska. Reis met ons mee en ontdek wat je te wachten staat.



PART ONE: ROADTRIP WEST-CANADA

CALGARY

Yi-haa! Welkom in West-Canada. Calgary is je eerste verblijfplaats deze reis. Vanuit de Calgary Tower kijk je mooi uit over de stad en kun je de Rocky Mountains bijna ruiken. Calgary ademt Wild West-sfeer en zijn rodeo is de beroemdste van heel Canada.

BANFF

Na je stadsbezoek ga je op pad met je huurauto of -camper. Als het je eerste keer West-Canada is, mogen de nationale parken Banff en Jasper niet ontbreken. Ze vormen het hart van de Canadese Rocky Mountains. In de gelijknamige plaatsen zijn voorzieningen zoals hotels en restaurants.

Ruige bergpieken, watervallen, kloven en wildlife vechten om je aandacht. Toch zijn het de turkooizen meren die je echt versteld doen staan. Bij gletsjermeer Moraine Lake kun je goed wandelen, kanoën en fotograferen. Volg bijvoorbeeld de korte Rockpile Trail naar de 'Twenty Dollar View', dit uitzicht stond vroeger op het Canadese twintig-dollarbiljet. Vlakbij ligt Lake Louise, de 'Jewel of the Rockies'. Aan de oever staat het luxueuze Fairmont Chateau Lake Louise, dat in de vroege twintigste eeuw gebouwd werd door de Canadian Railway.

“RUIGE BERGPIEKEN,
WATERVALLEN, KLOVEN EN
WILDLIFE VECHTEN OM JE
AANDACHT. TOCH ZIJN HET DE
TURKOOIZEN MEREN DIE JE
ECHT VERSTELD DOEN STAAN.”



JASPER

Je rijdt van Banff naar Jasper via de schilderachtige Icefields Parkway. Stap onderweg uit voor een rit met de Ice Explorer over de Athabasca-gletsjer, bezoek de Glacier Skywalk en bekijk de Athabasca Falls.

Jasper National Park is het grootste park in de Canadese Rockies. De uitgestrekte wildernis vormt een ideale leefomgeving voor herten, bevers, elanden, grizzlyberen en zwarte beren. Vaar naar het eilandje Spirit Lake in het blauwe gletsjerwater van Maligne Lake. Ga daarna tot grote hoogtes met de Jasper SkyTram. Vanaf de top van Whistlers Mountain zie je hoe het groene landschap bezaaid is met blauwe meertjes.

Omdat er zoveel moois is, adviseren we meerdere nachten in de Rockies te verblijven. Heb je de tijd? Overweeg dan de nationale parken Yoho en Kootenay aan je route toe te voegen. Deze twee parken zijn redelijk compact, waardoor een volle dag per park genoeg is om de mooiste plekken te zien.



YOHO & KOOTENAY

De naam Yoho betekent 'ontzag en verwondering', en dit geldt zeker voor de enorme Takakkaw-waterval, de tweede hoogste waterval van Canada. De waterstroom stort van een 254 meter hoge klif de diepte in. Het ansichtkaartwaardige Emerald Lake ligt ingeklemd tussen hoge bergpieken en dient als waterbron voor herten en elanden. Maak een kanotocht of wandel rond het meer om wild te spotten. Weten waar de First Nations hun okerkleurige verf vandaan haalden? Loop dan de Paint Pots Trail in Kootenay National Park en laat je verrassen door de bijzondere aanblik van de roestkleurige mineraalbronnen.

WELLS GRAY

Je verruilt de Rocky Mountains voor Wells Gray Provincial Park, dat bestaat uit een vulkanisch landschap vol watervallen. Wandelschoenen zijn niet eens nodig, want de mooiste watervallen liggen vlak langs de weg. Helmcken Falls is bij menigeen favoriet. Voor de wandeling naar Moul Falls moet je wel stevig schoeisel dragen. Het pad brengt je achter de waterval.



WHISTLER

Heb je hoogtevrees, rijd dan Whistler snel voorbij. Hier slaat de klok berggondels, watervliegtuigen en hangbruggen. Aan boord van de Peak-2-Peak Gondola zweef je van de ene bergtop naar de andere. Vanuit een watervliegtuig zie je de spectaculaire gletsjers, felblauwe meren en vulkanische pieken van het onherbergzame Garibaldi Provincial Park. En al wiebelend schuif je de Sky Pilot Suspension Bridge over met een duizelingwekkende diepte onder je. Deze laatste attractie ligt aan de schilderachtige Sea-to-Sky Highway richting Vancouver.

VANCOUVER (ISLAND)

Vervolgens krijg je een mini-voorproefje op je cruise. Met de auto of camper ga je aan boord van de veerboot naar Vancouver Island. Dit vijfhonderd (!) kilometer lange eiland is uitgedost met kleurrijke dorpjes en woeste kusten. Je bezoekt surfstadje Tofino, struint door het regenwoud van Pacific Rim National Park en mag de walvis- of berenboot bij Campbell River niet missen. De stad Victoria staat ook op het programma. Met zijn statige gebouwen, bloeiende landschapstuinen en rode dubbeldekkers lijkt het alsof je in Engeland verzeild bent geraakt. Met de ferry keer je terug naar de gezellige stad Vancouver. Een must-do is fietsen door Stanley Park om plaatjes te schieten van de skyline, watervliegtuigen, totempalen en mooie waterkant.



“IT IS OFTEN SAID THAT THERE ARE NO MORE FRONTIERS
TO EXPLORE. ALASKA IS THE GREAT EXCEPTION”





“DE KOMENDE DAGEN TREKKEN SPECTACULAIRE FJORDEN, WEELDERIGE REGENWOUDEN, RUIGE ROTSKUSTEN EN GLETSJERS AAN JE VOORBIJ”

PART TWO: ALASKA-CRUISE

Na je ontdekkingstocht per auto of camper is het alle hens aan dek voor een spectaculaire cruise. In Vancouver ga je aan boord van een cruiseschip van de Holland America Line. Zeven nachten is dit schip je thuis. Aan boord zijn zwembaden, sportfaciliteiten, restaurants en zelfs uitgaansgelegenheden. Maar het leukste gebeurt buiten.

ALL ABOARD

De cruise begint met een tocht door de Inside Passage, een eeuwenoude scheepsroute van bijna zestienhonderd kilometer lang. Onderweg van Vancouver naar Alaska zie je niets anders dan ongerepte wildernis, met hier en daar een inheems dorp of verlaten nederzetting. Met wat geluk spot je adelaars, walvissen of zeeleeuwen.

KETCHIKAN

Na twee dagen varen meert het schip aan in Ketchikan, in de zuidelijkste punt van Alaska. Ga van boord en fotografeer de bontgekleurde houten huizen, proef verse vis en duik in de inheemse geschiedenis. In elke plaats waar je aanmeert, kun je kiezen uit een scala aan excursies. Een van de leukste excursies vanuit Ketchikan is de vaart of vlucht langs het sprookjesachtige Misty Fjords National Monument.

JUNEAU

De volgende dag ben je een goudzoeker in Juneau, de hoofdstad van Alaska. Het is de meest afgelegen hoofdstad van de Verenigde Staten en de enige hoofdstad die niet via de weg bereikbaar is. Deze plaats ontstond tijdens de negentiende-eeuwse goudkoorts. Een aanrader is de Mendenhall Glacier. De gletsjer is een van de vele gletsjers die uit het immense Juneau Icefield zijn ontstaan. Het ijsveld is zo'n 3.500 vierkante kilometer groot. Je kunt vanuit Juneau gaan *flightseeing* boven het ijsveld. Het is mogelijk om een landing te maken en onder begeleiding op een gletsjer te wandelen.



SKAGWAY

Hier keer je terug naar de tijd van saloons, goud, prostitutie en wetteloosheid. In de historische gebouwen zijn leuke winkeltjes gehuisvest. Indrukwekkend is de White Pass & Yukon Route, een treinspoor van Skagway naar de Yukon in Canada. De stoomtrein klimt over smalle bergchels omhoog en passeert imposante bruggen met langs zij watervallen en eeuwige sneeuw.

GLACIER BAY NATIONAL PARK

Next stop: Glacier Bay National Park. Dit nationale park staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is alleen per boot te bereiken. Als je ooit hebt afgevraagd hoe de wereld er tijdens de ijstijd uitzag, is Glacier Bay het antwoord. Hier zijn gletsjers en ijsschotsen zo ver het oog reikt. Je ervaart van dichtbij hoe afkalvende gletsjers luide knallen en enorme plonzen veroorzaken. Een ervaring om nooit te vergeten.

COLLEGE FJORD

De volgende dag vaar je naar College Fjord. De verschillende gletsjers van het fjord zijn vernoemd naar prestigieuze universiteiten. Harvard Glacier is de grootste gletsjer en heeft een gletsjertong van ruim twee kilometer breed. Meerdere gletsjers komen uit in het ijskoude water. Het daverende geluid van de afkalvende gletsjerrand zal grote indruk maken, net als het wildlife. Naast zeehonden en zeeotters heb je ook kans om walvissen te spotten.

WHITTIER

Whittier is het eindpunt van deze unieke cruise langs de kust van West-Canada en Alaska. Het ligt aan de Prince William Sound: een prachtige zeestraat met fjorden, gletsjers en hoge bergen. Leuk weetje: vrijwel alle bewoners van Whittier wonen in de Begich Towers. Dit is een militair complex daterend uit de Koude Oorlog. Het complex telt veertien verdiepingen en heeft een medisch centrum, kerk, politiebureau, postkantoor en supermarkt. Via een tunnel bereik je de school.

Met de bus of trein ga je naar Anchorage, waar je één of meer nachten kunt verblijven voordat je weer naar huis vliegt ■



Lijkt deze reis jou wat? Bekijk het routevoorbeeld op onze website. Al onze reizen zijn helemaal op jouw wensen af te stemmen. Zo kun je de route door West-Canada aanpassen of na afloop van de cruise nog meer van Alaska zien. Bekijk de voorgestelde route op tiogatours.nl/alaska-cruise

ULTIEM ALASKA

ONTDEK JE ALLEEN MET EEN CRUISE



WAAROM HOLLAND AMERICA LINE?

Bewonder majestueuze gletsjers, ontzagwekkende diersoorten en het prachtige binnenland van Alaska met de cruisereederij die wordt beoordeeld als beste in Alaska. Het vervoer, accommodatie, eten en entertainment zijn allemaal inbegrepen. Boek nu inclusief het Have it ALL pakket: drankenpakket, wifi, tegoed voor landexcursie(s) en specialiteitendiner(s) zijn inbegrepen. Geniet aan boord van de vriendelijke en persoonlijke service. Holland America Line is dé pionier op het gebied van cruisevakanties en de absolute expert als het gaat om cruises naar Alaska, inclusief de meeste bezoeken aan Glacier Bay National Park & Preserve. Holland America Line: met wie anders?

EEN SELECTIE UIT HET AANBOD:



7 nachten Inside Passage cruise

Rondreis Vancouver

Schip: *Koningsdam*, *Zaandam*, *Nieuw Amsterdam* of *Noordam*

Vertrek 2x per week tussen april - september



7 nachten Zuid of Noordwaartse Gletsjer cruise

Whittier - Vancouver of v.v.

Schip: *Nieuw Amsterdam* of *Noordam*

Vertrek 2x per week tussen mei - september

Have it all.

Eén prijs, vier extras, veel voordeel

- › LANDEXCURSIE(S)
- › DRANKENPAKKET
- › SPECIALITEITEN DINER(S)
- › WIFI SURF PAKKET

SAILING 150 YEARS



Holland America Line®

Nieuwsgierig geworden en benieuwd naar alle mogelijkheden die er zijn, zoals een roadtrip West-Canada & cruise combinatie, neem dan contact op met Tioga Tours.

*Voorwaarden: Vermelde tarieven zijn gebaseerd op b.v. een dubbele bezetting, inclusief belastingen, havengelden en heffingen. Exclusief optionele crew appreciation, vluchten en/of transfers en/of hotelovernachtingen. Beperkingen kunnen gelden. Aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en o.v.v. prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de volledige voorwaarden kijk op hollandamerica.com. Registratie schepen: Nederland.

ON THE JOB

KIMO & JOANNE LINDERS, ERTCU TRAVEL GROUP



Wie:

Kimo & Joanne Linders

Visitekaartje:

Eigenaren ERTCU Travel Group | En Route Travel Canada | En Route Travel USA

Woonplaats:

Penticton, British Columbia

Hoe is het allemaal begonnen?

Kimo: Aan het eind van de jaren tachtig ben ik voor het eerst naar Canada afgereisd. In de jaren die volgden ben ik overal in Canada geweest en heb ik alle seizoenen meegemaakt. Toen Joanne en ik een relatie kregen, ging ze met mij mee.

Joanne: We zaten bij elkaar op de middelbare school, maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Jaren later, toen we in de twintig waren, liepen we elkaar weer tegen het lijf bij de hockey en bloeide de liefde toch op.

Hoe zijn jullie in Canada terecht gekomen?

Kimo: Ik denk dat de basis voor onze samenwerking in Nederland is gelegd. Na de geboorte van onze eerste dochter wilde Joanne bij ons aan de slag in het familiebedrijf. Mijn vader gaf aan dat hij wat gas terug wilde nemen en op die manier zijn Joanne en ik steeds meer gaan samenwerken.

Joanne: In 2003 besloten we, zonder baan, naar Canada te emigreren met onze dochters Maud en Kiki, twee katten en een hond.

Kimo: We voelen ons echt thuis in Canada. Niks ten nadele van Nederland, we missen ons thuisland nog dagelijks, maar daar heb je geen herten die je in de ochtend vanuit de tuin aankijken of beren die de weg oversteken.

Hoe is En Route ontstaan?

Kimo: In 2005 zag Joanne een kleine advertentie in een plaatselijke krant waarin camperverhuurder Fraserway vroeg om Nederlands sprekende medewerkers. Zo kwam ik in loondienst. Vrij snel daarna ging ook Joanne bij Fraserway aan de slag, maar op projectbasis vanuit haar eigen bedrijf. In de jaren die volgden ben ik van baliemedewerker naar general manager opgeklommen en namen de werkzaamheden van Joanne toe. Zij startte uiteindelijk En Route.

Joanne: Door gesprekken met klanten kwam ik op het idee om klanten te helpen met het uitstippelen van hun route en campings, en om veeboten en activiteiten voor ze te reserveren. Na een jaar van voorbereiden startte ik met En Route en hadden we onze eerste klanten op de weg. Kimo: En Route was na enkele weken al veel groter dan we hadden verwacht en we konden beiden fulltime voor ons eigen bedrijf aan de slag. Nu houd ik mij bezig met de IT en bedrijfsontwikkeling en Joanne met het product, het ontwikkelen van routes en ons onwijs leuke team.

Hoe ziet jullie werkdag eruit?

Joanne: Vaak begin ik eerst met e-mails beantwoorden en neem ik contact op met mijn team. Zij beginnen drie uur eerder dan ik, vanuit een andere tijdzone. We werken namelijk allemaal vanuit



huis. Daarna pak ik op wat zich verder aandient.

Kimo: We beginnen rond half acht in de ochtend, omdat we dan de e-mails van touroperators, zoals Tioga Tours, nog tijdens de Nederlandse werkdag kunnen beantwoorden.

Joanne: We zitten vijf dagen per week achter de computer, net zoals bij een gewone kantoorbaan. Maar in de zomertijd nemen we zeven dagen per week tussen acht uur 's morgens en acht uur 's avonds de telefoon op of beantwoorden we Whatsapp-berichten. Ook proberen we proactief te zijn en klanten in te lichten bij calamiteiten.

Kimo: We reizen veel in Noord-Amerika. Alle routes die we aanbieden willen we zelf gereden hebben en stukken die populair zijn, rijden we vaker. We bezoeken regelmatig de campings waarmee we samenwerken. Hierdoor hebben we korte lijntjes en kunnen we zaken optimaal regelen voor onze klanten.

Wat is het allerleukste aan jullie baan? Joanne: Het allerleukste vind ik dat we tussen twee partijen in zitten. We hebben aan de ene kant contact met touroperators in Europa en aan de andere kant contact met onze klanten. Ook vind ik het ontzettend leuk om op pad te gaan in dit prachtige land waar we zelf zo enthousiast over zijn en relaties te onderhouden met samenwerkingspartners en leveranciers.

Kimo: We proberen alle nieuwe routes eerst zelf uit. Als wij een route te heftig of onbegaanbaar vinden, bieden we het niet aan. We rijden zo'n 10.000 tot 15.000 kilometer per jaar. Wanneer we op pad gaan, nemen we een trekkofer mee met daarin ons hele bedrijf en kunnen we met onze laptops overal werken waar internet is.

Wat is het gekste wat jullie ooit hebben meegemaakt op het werk? Joanne: We kregen een keer een opmerking van klanten, die klaagden dat het gras op de camping 's ochtends nat was. Dan heb je de term kamperen niet helemaal begrepen denk ik. Hier moesten we dus wel om lachen.

Bezoeken jullie Nederland wel eens? Kimo: We bezoeken Nederland elk jaar. Vaak komen we voor een periode van zeven weken naar Europa en bezoeken dan onder andere Nederland, Engeland, Duitsland en Zwitserland. We hebben vergaderingen en pakken beurzen mee die in onze reisperiode vallen.

Wat zijn jullie tips voor onze klanten? Kimo: Als je een beer de weg ziet oversteken, kijk dan zowel naar rechts als naar links. Wie weet volgt er nog een tweede beer. Joanne: Je wilt niet de moederbeer met je ogen volgen en dan per ongeluk tegen de babybeer aanbotsen.

Wat is jullie favoriete route? Joanne: Ik vind de Bella Coola-vallei erg mooi. Kimo: Heel eerlijk? Mijn favoriet is de Okanagan-vallei waar we wonen. Voor een rondreis is de snelweg door dit veelzijdige wijngebied met prachtige meren een aanrader. Ook vind ik het gebied ten oosten van Calgary heel erg mooi, met Dinosaur Provincial Park, Writing on Stone Provincial Park en Drumheller. Je leert hier ook meer over de cultuur van Canada.

Wat moet je gezien hebben in West-Canada? Joanne: Het maakt een verschil of mensen voor de eerste keer deze regio bezoeken of al vaker zijn geweest. Kimo: Ze moeten gewoon vaker komen.



Joanne: Het rondje – Vancouver, Whistler, Jasper, Banff – dat veel mensen kennen in West-Canada is prachtig, maar biedt niet de afwisseling waar wij zo van genieten. Wat Kimo net omschreef, ten oosten van Calgary, waar je over de fossielen struikelt en dinosaurusbotten uit muren steken, en het wijngebied waar wij wonen, bieden die afwisseling wel.

Wat is jullie gouden tip voor klanten van Tioga Tours? Joanne: Neem oordoppen mee voor luidruchtige treinen of elks! Kimo: Mijn tip is: maak je reserveringen. Vaak weten klanten de reisroute al, vooraf reserveringen maken voor bijvoorbeeld campings geeft rust tijdens de reis. Joanne: Maar vooral: doe het rustig aan en neem de tijd om van dit prachtige en afwisselende land te genieten ■





THE GREAT OUTDOORS

De nationale parken zijn dé publiekstrekkingen van Amerika en Canada. De Grand Canyon is veruit het beroemdste nationale park. Maar ken je deze toppers ook al? Droom weg bij *America the Beautiful*.



Op tiogatours.nl/bezienswaardigheden lees je de must-sees en must-do's in Amerika en Canada, inclusief nog meer mooie foto's.

BRYCE CANYON NATIONAL PARK UTAH (VS)

Een wereldwonder, buitenaardse plek, bijna te mooi om waar te zijn – tot zover onze bescheiden mening over Bryce. De hoefijzervormige kloof staat vol natuurlijke muren en torens. Het opvallendst zijn de *hoodoos*; smalle rotspilaren. Het is een onvergetelijke ervaring om ertussen rond te dwalen.

“ZEEARENDEN VLIEGEN JE
OM DE OREN, DOLFIJNEN
SPELEN IN DE ZEE
BENEDEN JE EN ELANDEN
GRAZEN LANGS DE WEG”



CAPE BRETON HIGHLANDS NATIONAL PARK NOVA SCOTIA (CA)

Terwijl je rijdt door de spectaculaire hooglanden vliegen zeearenden je om de oren, spelen dolfinnen in de zee beneden je en grazen elanden langs de weg. Beren leven er ook, maar laten zich wat minder snel zien. Je verkent het park via de Cabot Trail, die ongekennde uitzichten biedt.



OLYMPIC NATIONAL PARK WASHINGTON (VS)

Olympic is van alle markten thuis. Midden in het park rijzen steile bergen op uit groenerdan-groene dalen vol gematigd regenwoud en watervallen. Op de bergflanken ligt een tapijt van gletsjers en de kust is bezaaid met rotspartijen, getijdenpoelen en zandstranden.



Bezoek je meerdere nationale parken in Amerika of Canada? Dan kan een jaarpas voordelig zijn.



ZION NATIONAL PARK UTAH (VS)

Zion bestaat uit een grote kloof, uitgeslepen in een rotsplateau door de Virgin-rivier. Hoe verder je het nationale park in gaat, hoe smaller de kloof wordt. De rode rotswanden vormen een mooi contrast met de groene oase langs de rivier.



In Zion kun je naar hartenlust wandelen. Avontuurlijke wandelaars trotseren de trail naar Angels Landing. Het pad gaat steil omhoog. Eerst via een breed zigzagpad, daarna over een smalle bergrichel met duizelingwekkende afgronden. Wat meer *family friendly* is de Riverside Walk door de rivierkloof. Aan het eind liggen de Narrows, waar de rivier(bedding) de weg vormt.



BANFF NATIONAL PARK ALBERTA (CA)

In Banff laten de Rocky Mountains zich van hun beste kant zien. Ruige bergen sieren de skyline, hun gletsjers voeden de serene meren. Ruisende watervallen banen zich een weg door diepe canyons. Aan je voeten ligt een wereld die je alleen nog maar in films zag, met beren, elanden en wolven in de hoofdrol.



GLACIER NATIONAL PARK MONTANA (VS)

What's in a name: gletsjers! En ook gletsjermereën en door gletsjers uitgesleten valleien. Glacier staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is met honderden kilometers aan paden een paradijs voor wandelaars.



De hoofdweg is de Going-to-the-Sun Road. Omdat deze weg hoog ligt, is hij slechts enkele maanden per jaar open. Ook zijn er lengterestricties voor campers. Onze reisadviseurs houden daar rekening mee bij het plannen van jouw reis.

YELLOWSTONE NATIONAL PARK WYOMING (VS)

Yellowstone pruttelt, dampst, stoomt en schittert. Het prijkt met zijn kleurrijke hot springs, stomende geisers en bizons bovenaan ons lijstje favoriete parken. Geloof het of niet, maar de eerste ontdekker die Yellowstone beschreef, werd bestempeld als leugenaar. Men hield het niet voor mogelijk dat er zo'n wonderbaarlijke plek kon bestaan.



WILDLIFE IN NOORD-AMERIKA

Waar in de VS en Canada zie je beren op de weg? En waar houden de alligators zich (niet zo goed) schuil? De dieren op de kaart geven globaal aan waar je ze kunt spotten. De sterren op de kaart zijn highlights: in deze gebieden heb je extra grote kans om wildlife te zien. Maar let op, het is – ook op deze plekken – nooit gegarandeerd dat je wilde dieren ziet. Het is vaak een kwestie van geluk. Of van héél vroeg opstaan.



We love wildlife! Lees onze blogs over onder andere de beste plekken om beren te spotten op tiogatours.nl/wildlife

- | | | | |
|---|--------------|---|---|
|  | Grizzlyberen |  | Alligators |
|  | Zwarte beren |  | Flamingo's en pelikanen |
|  | IJsberen |  | Papegaaiduikers |
|  | Elanden |  | Adelaars |
|  | Bizons |  | Grand Teton & Yellowstone National Park |
|  | Walvissen |  | Banff & Jasper National Park |
|  | Orka's |  | Alaska & Yukon |





ICELAND

GREENLAND (DK)

Baffin Bay

Nunavut

Great Bear Lake

Northwest Territories

Great Slave Lake

L. Athabasca

CANADA



Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Lake Winnipeg

Hudson Bay

Ontario

Newfoundland

Labrador Sea



Labrador



PEI

New Brunswick

Nova Scotia

Maine



Montana

North Dakota

Minnesota

Michigan



Ottawa



Idaho

South Dakota

Wisconsin

Illinois

Indiana

Ohio

Pennsylvania

New York

VT

NH

MA

CT

RI

NJ

MD

DE

Washington D.C.

ATLANTIC OCEAN

OCEAN

U.S.A.

Utah

Colorado

Kansas

Missouri

Arkansas

Tennessee

North Carolina

South Carolina

Georgia

Alabama

Mississippi

Louisiana

Florida

Arizona

New Mexico

Oklahoma

Arizona

New Mexico

Oklahoma

Texas

MEXICO

Gulf of Mexico

THE BAHAMAS



TIOGA TOURS DOOR DE JAREN HEEN

We nemen je mee langs de interessante tijdlijn van Tioga Tours. De ontstaansgeschiedenis, het reisaanbod door de jaren heen, hoe de naam is bedacht en al het andere dat in de ruim 35 jaar die achter ons ligt, is gebeurd.

De allereerste reis

In 1988 begeleidt directeur Paul Backer de eerste reis. Met een streekbus uit 1968, omgebouwd tot camper, reist hij met een groep naar de voormalige Sovjet-Unie. Een boeiende reis, want in die tijd was het nog ongebruikelijke om als westerling in Oost-Europa te kamperen.

Flinke portie rock-'n-roll

De zaken gaan goed en in 1990 worden de vloot en het aanbod uitgebreid. Er komt een flinke portie rock-'n-roll bij, want de bussen worden nu ook gebruikt om met bands en artiesten te touren. Paul, tot op heden directeur van Tioga Tours, rijdt artiesten als Thin White Rope, Boredoms, Dr. Alban, Sue Chaloner en Värttinä door heel Europa. Hij vertelt: 'Het was een geweldige ervaring. We hebben veel gezien en meegemaakt. We reden soms lange dagen en slapen kwam er niet veel van. In 1992 was ik backstage op Roskilde in Denemarken en ben ik in slaap gevallen bij Nirvana. Heb ik het hele optreden gemist!'

America here we come!

In 1993 staat de eerste camperreis door het zuidwesten van de Verenigde Staten op het programma. In 1998, ruim 25 jaar geleden, ziet Tioga Tours het levenslicht. 'De laatste twee jaren lukt het maar niet om over de Tioga Pass in Yosemite National Park te rijden. Er is steeds wel iets: de pas is dichtgesneeuwd, er is een bosbrand of een aardverschuiving. Uiteindelijk lukt het toch om de fenomenale route te bereizen. De "obsessie" met deze weg resulteert in de naam Tioga Tours', legt Paul met een glimlach uit. Vanaf 1998 specialiseert Tioga Tours zich in Amerika en Canada. Waar de reisorganisatie zich eerst voornamelijk op groepsreizen richt, komen daar in 2002 ook individuele reizen bij.

Een diner, saloon en Wild West-gevel

Martin Winkel, al jaren werkzaam bij Tioga Tours, wordt mede-eigenaar en bestiert de functie van technisch directeur. Op het kantoor in Sint Jansklooster groeit het team flink. In 2017 past het jasje niet meer en verhuist het bedrijf naar Zwolle. Paul en Martin hebben grootse ideeën voor het opvallende pand aan de Marconistraat: 'We willen dat de voorpret voor onze reizigers begint bij ons in Zwolle. Ons Experience Center zorgt daarvoor. We hebben een Amerikaanse diner, een campground met een echte Amerikaanse camper en een sfeervolle saloon.' In 2023 is de belevingshal uitgebreid met een nieuwe eye-catcher en is de tuin flink onder handen genomen!





**De Tioga Tours Experience
Kom sfeer proeven in Zwolle**

Het feest begint als je de parkeerplaats om rijdt. Ons westerdorpje heet je welkom. Staat daar nou een cowboy voor het raam? Je wandelt binnen in onze sfeervolle saloon, het lijkt wel een filmset. Je gaat de hoek om en ineens sta je in onze Amerikaanse diner. De koffie pruttelt, popcorn popt en er klinkt countrymuziek uit de speakers. Even verderop hoor je vogeltjes fluiten. Als je dichterbij komt, sta je op een Amerikaanse campground met een camper, tent, kampvuur en hookup-paal midden in de natuur. Welkom bij Tioga Tours!

Bespreek je reisplannen

Van september tot en met maart zijn er informatiedagen in ons Experience Center, met uitgebreide presentaties over Zuidwest-Amerika, West-Canada en andere regio's. Na de presentatie neem je eventueel een kijkje in de camper en staan onze reisadviseurs voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. De toegang is gratis, maar schrijf je wel even in voor de presentatie(s) en het adviesgesprek. Kijk op tiogatours.nl/agenda.

Online voorpret

Onze website is een onuitputtelijke bron van voorpret inclusief handige tools. Via jouw gratis Mijn Tioga-account kun je informatie bewaren en je boekingsgegevens bekijken. De routeplanner is ideaal om jouw droomroute uit te stippelen en op te slaan. En met de campingplanner zoek je in een handomdraai Amerikaanse en Canadese campings. Als kers op de kaart krijgt elk reisgezelschap een persoonlijke reisgids. Dit is een boekwerk met gedetailleerde informatie over de plekken die je bezoekt en tips voor onderweg ■

PLANNING YOUR NEXT TRIP TO THE USA?

Fly nonstop from Amsterdam to Chicago, Houston, New York/Newark, San Francisco* and Washington, D.C. and explore more than 270 destinations across the Americas.

*Summer seasonal service

© 2023 United Airlines, Inc. All rights reserved.

UNITED
AIRLINES



A STAR ALLIANCE MEMBER 





7 HIGHLIGHTS IN SUNNY FLORIDA

Het zal je niet verwonderen dat Sunshine State Florida het gehele jaar door een geliefde vakantiebestemming is. Naast het subtropische klimaat biedt deze staat hagelwitte zandstranden, bruisende attractieparken, duizenden barrière-eilanden en tientallen staats- en nationale parken met prachtige natuur. Ook shopaholics komen ogen en dollars tekort in de vele shoppingmalls. Lees mee en bekijk onze highlights van deze veelzijdige bestemming!

Dry Tortugas National Park

Op zo'n 113 kilometer afstand van Key West, omringd door open zee, ligt het afgelegen Dry Tortugas National Park. Het park bestaat uit zeven kleine eilandjes, die alleen per boot of vliegtuigje bereikbaar zijn. Je vindt er koraalriffen, vogels en fascinerende zeedieren. Maar bovenal zijn de eilanden bekend vanwege de legendes over piraten en gezonken schatten. Een van de grootste trekpleisters is Fort Jefferson, een negentiende-eeuws fort.

© Stacey Hilton



Kennedy Space Center

Het Kennedy Space Center is een van 's werelds grootste ruimtevaartcomplexen. In het grote bezoekerscentrum kom je van alles te weten over de Amerikaanse ruimtevaart. Je kunt er IMAX-films bekijken die opgenomen werden aan boord van spaceshuttles en je vergapen aan indrukwekkende tentoonstellingen over de eerste maanlanding. Vergeet ook de U.S. Astronaut Hall of Fame niet, hier neem je plaats in een simulator voor een ruimtevlucht. Besluit je bezoek met een wandeling door de Rocket Garden voor een close-up van echte raketten.



Saint Augustine

Geschiedenisliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Saint Augustine. De Spanjaarden stichtten de plaats in 1565. Saint Augustine is daarmee de oudste, continu bewoonde Europese Staten. Zwerf door de geplaveide straten met eeuwenoude gebouwen en monumenten en stap eens binnen bij een van de musea. Het 144 blokken tellende Historic District is één groot openluchtmuseum. Oude tijden herleven met paardenkoetsen en gekostumeerde gidsen. Bezichtig ook het stervormige fort Castillo de San Marcos dat rond 1700 gebouwd werd om het Spaanse territorium in Florida en de zeeroutes langs de kust te beschermen.



Pretparkwalhalla

Nergens ter wereld vind je zoveel attractieparken bij elkaar als in Florida. Het meest geliefd zijn Universal Orlando Resort en Walt Disney World Resort in Orlando met het sprookjesachtige themapark The Magic Kingdom. Verreweg de populairste attractie van Universal is The Wizarding World of Harry Potter. Het waterpark van Universal, Volcano Bay, biedt met duizelingwekkende glijbanen, rivieren en draaikolken verkoeling en vertier op een warme dag. Ben je nog niet uitgeraasd, duik dan in een van de achtbanen bij Busch Gardens in Tampa.



Bekijk routevoorbeelden
in Florida op:
tiogatours.nl/florida



Everglades

Zuidwest-Florida bestaat voor een groot deel uit de beroemde Everglades. Deze 'rivier van gras' met kleine eilandjes van bomen bezit een bijzondere schoonheid en is van groot ecologisch belang. De Everglades is een uitgestrekt systeem van waterlopen, afkomstig van Lake Okeechobee. Er leven honderden soorten vogels, vissen en reptielen, waaronder alligators. Everglades National Park is de grootste subtropische wildernis in de Verenigde Staten en heeft een omvang van ongeveer 600.000 hectare. Er zijn educatieve ecotours en boottochten waarbij je met hoge snelheid over het moerasachtige water 'vliegt'.



Crystal River

Crystal River ligt aan de Nature Coast van Florida. De Nature Coast telt volgens sommigen de mooiste stranden van het land én heeft veel zoetwaterbronnen met een vrij constante temperatuur van 22,5 graden Celsius. De bronnen trekken van november tot en met maart honderden zeekoeien aan, die de koudere zeewateren ontvluchten. In sommige springs zijn ook in de zomer zeekoeien te zien. Een aanrader is het Ellie Schiller Homosassa Springs Wildlife State Park, waar gewonde en verzwakte dieren worden opgevangen totdat ze weer de vrije natuur in kunnen.



Anna Maria Island

Onze insider-tip is het paradijselijke eiland Anna Maria. Het ligt voor de kust bij Brandon in West-Florida, op zo'n drie kwartier rijden van Sarasota. De azuurblauwe wateren van de Golf van Mexico en de Tampa Bay zijn altijd dichtbij. Je voelt je snel thuis dankzij het laidback-sfeertje. Hier zie je geen hoogbouw en grote hotelketens langs de straten, maar palmbomen en kleurrijke huizen. Geniet van hagelwitte zandstranden, goede restaurants of een natuurwandeling over de Coquina Baywalk. Misschien spot je wel dolfijnen!





BOSTON DEEL VAN DE BIG FIVE

TEKST: MAURITS VAN DEN TOORN

Het gesprek met een Amerikaanse vriend verloopt steevast hetzelfde. Volgens hem zijn er in de Verenigde Staten vier *cities that matter*, steden 'die ertoe doen': New York, San Francisco, New Orleans en Chicago. Mijn vaste reactie is altijd dat hij zich vergist en dat het er minstens vijf zijn: hij vergeet Boston.

Boston is de hoofdstad van Massachusetts, alias the Bay State. Zeg trouwens nooit 'staat', het is officieel 'the Commonwealth of Massachusetts'. Dat klinkt chic, maar het heeft geen politieke of staatkundige betekenis. De stad heeft bijna 700.000 inwoners en vormt het hart van een agglomeratie met zo'n zes miljoen mensen. Een grote stad die desondanks op sommige plekken nog steeds een prettig kleinsteds karakter heeft. De stad is vernoemd naar Boston in het Engelse Lincolnshire.

Bakermat en Boston Tea Party

Waarom 'doet Boston ertoe'? Wat mij betreft vooral omdat het een plezierige stad is met een compact centrum waarin je praktisch alles kunt lopen. Maar wat ook niet onbelangrijk is: de historie ligt er voor het oprapen, de stad en de directe omgeving zijn de bakermat van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. De stad heeft niet voor niets de bijnaam 'Cradle of Liberty'. Een wat minder plechtstatige bijnaam is 'Beantown'. Dat verwijst naar een plaatselijk gerecht, *baked beans with molasses*, oftewel bonen die – soms met spek – in rietsuikerstroop hebben gesudderd.

Als begin van de strijd tegen de Britten wordt meestal de Boston Tea Party genoemd. Dat was uiteraard geen feestje, maar een actie van boze inwoners tegen de belastingen die het moederland de kolonie had opgelegd, onder meer op thee. Vooral het feit dat de kolonisten daar geen zeggenschap over hadden wekte woede: 'No Taxation without Representation' was en is nog steeds de uitspraak in dergelijke situaties. Uit boosheid bestormde een groep mannen die zich Sons of Liberty noemde – vrijheidsstrijders of terroristen, het is van welke kant je het bekijkt – in december 1773 drie schepen in de haven en gooide alle kisten met thee overboord. Ze hadden zich voor hun actie verkleed als Native Americans om niet herkend te worden.

Toch was de Tea Party niet het eerste incident, want het was al langer onrustig in de kolonie. Als het 'echte' begin van de Amerikaanse Revolutie is het Boston Massacre in 1770 te zien, toen Britse soldaten het vuur openden op een groep demonstranten, met als gevolg vijf doden en een aantal gewonden. Dat gebeurde voor het Old State House, de zetel van de Britse overheid. Dat gebouw uit 1713 is het oudste in Boston en is nu – hoe kan het anders – een historisch museum, onderdeel van de Freedom Trail. Er is elders ook een Tea Party Museum, met twee replica-schepen en één van de twee nog bestaande originele theekisten.

Freedom Trail

Die Trail is wat je noemt een 'must do' als je in de stad bent. Het is een niet al te lange wandelroute door het centrum – dat hele centrum is trouwens een National Historical Park – en is een mooie manier om de stad en de geschiedenis te leren kennen. Je kunt dat onder begeleiding met tekst en uitleg doen, maar 'm ook gewoon zelf lopen, want de route van zo'n vier kilometer is op de trottoirs aangegeven en informatie erover is zo te vinden. Cafés en dergelijke om onderweg te pauzeren zijn er ruimschoots.

Een van de leukste onderdelen van de route – ik ga ze niet alle zestien noemen – is Faneuil Hall, een markthal uit 1742, in de periode van de Amerikaanse Revolutie de plaats waar meetings plaatsvonden en opruiende toespraken werden gehouden.

Heel opvallend is het houten huis van zilversmid Paul Revere, dat gewoon tussen alle andere veel grotere panden van latere datum staat. De naam Revere zegt ons niet zoveel, maar hij is een fameuze figuur in



“JE STELT EEN PARKEERVERBOD IN, HANGT EEN PAAR JUTE ZAKKEN OVER DE VERKEERSBORDEN EN JE BENT METEEN IN 1900”

de Amerikaanse geschiedenis. Hij was de man die in april 1775 razendsnel te paard de revolutionairen in Lexington waarschuwde dat er Britse troepen onderweg waren. De Britten werden vervolgens verslagen in de Battle of Lexington. Dat was, met de Battle of Concord een paar uur later op dezelfde dag, het eerste 'formele' gevecht met Britse troepen. Bij een veldslag denken we aan grote aantallen soldaten, maar het ging in beide gevallen meer om een soort uit de hand gelopen opstootje met enkele tientallen mannen. Ze waren vooral symbolisch van groot belang, want de Britten bleken niet onoverwinnelijk. Paul Revere was toen 'gewoon' een van de vele opstandelingen en kreeg pas later een bijna mythische status, vooral door het gedicht *Paul Revere's Ride* van Henry Wadsworth Longfellow uit 1861. Het verhaal wordt daarin wat mooier gemaakt, met Revere als enige boodschapper terwijl er in werkelijkheid een heel groepje was. Longfellow maakte hem bewust belangrijker om een symbolische held en nationaal symbool te creëren op het moment dat het land aan de vooravond van de Burgeroorlog stond.

In juni 1775 vond in Charlestown, op de noordoever van de Charles River recht tegenover Boston, een veel grotere veldslag plaats. Die Battle of Bunker Hill had grote consequenties. Hij werd weliswaar, ten koste van zware verliezen, gewonnen door de Britten, maar na dat gevecht was de laatste kans op een akkoord tussen de opstandige kolonisten en het Britse gezag verkeken. Het ter plekke opgerichte monument is het noordelijke eindpunt van de Freedom Trail.

Black Heritage

Aan de westkant van het centrum ligt de negentiende-eeuwse wijk Beacon Hill. Die is goed voor filmopnamen: je stelt een parkeerverbod in, hangt een paar jute zakken over de verkeersborden en je bent meteen in 1900. Het is de buurt waar veel schrijvers hebben gewoond, onder wie

de beroemdheden Henry James, Robert Frost, Sylvia Plath en (als kind) Louisa May Alcott. Die laatste was ook in Nederland bekend van het naar huidige maatstaven wat oubollige meisjesboek *Onder moeders vleugels*. In de Verenigde Staten is *Little Women* desondanks nog steeds veelgelezen en zeker vijf keer met succes verfilmd, het meest recent in 2019. Alcott zelf schijnt het later trouwens ook wat te kwezelig hebben gevonden.

Je kunt op Beacon Hill dus een schrijverswandeling maken, maar ook een wandeling die aan een minder fraai onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis herinnert: slavernij. De Black Heritage Trail voert je langs panden – huizen en kerken – die allemaal iets van doen hebben met de strijd tegen discriminatie en voor gelijkberechtiging van zwarte Amerikanen. Te zien is onder meer het African Meeting House uit 1806, een kerk waar Frederick Douglass (beroemd strijder tegen de slavernij en zelf een ontsnapte slaaf) toespraken heeft gehouden. Een aantal huizen diende als opvang van de Underground Railroad, een organisatie die slaven hielp ontsnappen naar staten zonder slavernij en Canada. Dat was geen klein bier, in totaal zijn waarschijnlijk zo'n 100.000 slaven geholpen. Dat ging uiteraard niet allemaal langs Boston, hoewel de stad een grote abolitionistische beweging had en al vroeg geen slavernij meer. Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd waren enkele slaven er bij de rechter in geslaagd hun vrijlating te krijgen en als gevolg daarvan was in Massachusetts de slavernij rond 1790 verdwenen. Gek genoeg is daar toen geen formeel besluit over genomen en pas met het dertiende amendement op de Constitutie in 1865 was ook hier de slavernij officieel verleden tijd. Ook deze wandelroute van 2,5 kilometer kun je onder begeleiding maken van een park ranger – het is tenslotte onderdeel van de National Park Service – maar zelf lopen is ook een optie; informatie is overal eenvoudig te vinden.

Big Dig

Dat Boston zo'n prettig centrum heeft, komt ook door iets wat je niet ziet: er lopen geen snelwegen door de stad. Toch zijn ze er wel (twee zelfs, de Interstates 90 en 93), alleen niet meer zoals vroeger op maaiveldniveau of op viaducten, maar in tunnels. Officieel heette de operatie om de boel onder de grond te leggen het Central Artery/Tunnel Project, maar iedereen kent het onder de aanduiding The Big Dig. Dat project was in veel opzichten een ramp. De planning begon in 1982 en de kosten werden toen geraamd op 2,8 miljard dollar. De tunnels zouden gereed zijn in 1998, maar dat werd eind 2007. De kosten waren toen opgelopen tot ruim 8 miljard volgens het prijsniveau van 1982; met inflatie meegerekend komt dat naar huidige maatstaven op ruim 20 miljard dollar. De oorzaken: fouten in de planning, te positieve financiële ramingen, materialen van slechte kwaliteit, klungelig uitgevoerd werk, lekkages, fraude en nog zo wat dingetjes. De stad zit nog tientallen jaren vast aan rentebetalingen voor de enorme leningen die voor het project moesten worden aangegaan. Als bezoeker heb je daar allemaal geen last van en kun je alleen maar concluderen: het kostte een paar centen, maar dan heb je ook wat, namelijk een leefbare stad.

Een van de weinige plekken waar je met een beetje fantasie nog een indruk kunt krijgen van hoe het vroeger was, is de Rose Fitzgerald Greenway aan de noordkant van het centrum. Nu is het een park, maar eerder doorkliefde het viaduct van Interstate 93 de stad hier. Die Rose Fitzgerald is bekender dan Rose Kennedy, de moeder van president John Fitzgerald Kennedy die in Boston is geboren. Dat huis in het chique Brookline (83 Beals Street) is uiteraard een National Historic Landmark. Het geboortehuis van Rose zelf in Garden Court Street in Bostons North End – ook een leuke buurt om te wandelen, met opvallende architectuur en veel cafés en restaurants – is een aanzienlijk eenvoudiger optrekje, je ziet het zo over het hoofd. Het al genoemde huis van Paul Revere is daar trouwens vlakbij.

Kunstliefhebbers opgelet

Er zijn twee kunstmusea die het bezoeken meer dan waard zijn. Ze liggen buiten het centrum, maar zijn prima per tram bereikbaar; Boston heeft een uitstekend metro- en tramnet. Als eerste is dat het Museum of Fine Arts. Het is een van de grootste kunstmusea van de Verenigde

Staten, met een gigantische collectie kunst uit alle werelddelen. En dan is er een stukje verderop in dezelfde buurt het veel kleinere Isabella Stewart Gardner Museum oftewel het museum zonder Vermeer. Nu geldt dat natuurlijk voor heel veel musea, maar hier is wat anders aan de hand. Op een kwade nacht in 1990 slaagden een paar inbrekers erin binnen te dringen en een hele zwik schilderijen uit de lijsten te halen, waaronder een paar Rembrandts, een Govert Flinck en *Het Concert* van Vermeer. De FBI claimde alweer jaren geleden te weten wie de dieven waren, maar gek genoeg heeft dat nergens toe geleid. De schilderijen, die veel te beroemd zijn om te kunnen verhandelen, zijn nog steeds foetsie. Hopelijk staan ze ergens in een schuur stof te vangen en komen ze ooit weer boven water. In het museum hangen nog steeds de lege lijsten, een merkwaardig gezicht. Gelukkig is er nog genoeg te zien, want mevrouw Gardner was rijk en heeft een grote kunstcollectie nagelaten.

Overigens staat in deze culturele buurt ook de Boston Symphony Hall uit 1900, thuisbasis van het wereldberoemde Boston Symphony Orchestra. De zaal is beroemd om zijn goede akoestiek en wordt op dit punt wel vergeleken met het Amsterdamse Concertgebouw.





Op de andere oever

Nog een uitstapje buiten het centrum is Cambridge aan de overzijde van de Charles River; het is eenvoudig te bereiken met de metro. Denk niet dat het een simpele buitenwijk is, want de stad Cambridge bestaat al sinds 1631 en is pas veel later onderdeel van Boston geworden. Het is de huisvesting van Harvard University (de oudste universiteit van de Verenigde Staten) en het Massachusetts Institute of Technology, het MIT, allebei wereldberoemde wetenschapsinstellingen. Het heeft ook een grote boekwinkel opgeleverd, The Harvard Coop, opgericht in 1882. Ze claimen dat ze wereldberoemd zijn – mogelijk is dat wat overdreven, maar het is in ieder geval een fantastische zaak, een van de beste die ik ooit heb gezien. Als je wilt doen alsof je op Harvard hebt gestudeerd, ligt hier je kans, T-shirts en dergelijke hebben ze ook. Ook in Cambridge is het recept: wandelen en rondkijken, ook op de universiteitsterreinen. Voor binnenvermaak zijn er verschillende musea, waaronder een techniekmuseum van het MIT. En ook hier zit de geschiedenis je weer op de hielen in het Longfellow House, een prachtig houten huis dat ooit de woning was van de al genoemde dichter. Het was ook het hoofdkwartier van George Washington tijdens het beleg van Boston in 1775-1776, begonnen na de slag bij Bunker Hill. Het was zijn eerste activiteit als bevelhebber van de Amerikaanse troepen. En met succes: ze wonnen, de Britten trokken zich terug.

Literatuur

Nu het toch al even over boeken ging: met wellicht een beetje dichterlijke overdrijving wordt Boston de geboorteplaats van de Amerikaanse literatuur genoemd. Met grote namen als Thoreau, Hawthorne, Emerson, plus nog veel anderen, is het ook niet onwaar. Je kunt het werk van deze klassieke auteurs een beetje oneerbiedig zware kost noemen. Uiteraard zijn er ook veel hedendaagse auteurs bij wie de stad een rol speelt. Als voorbeeld kan Dennis Lehane gelden. Hij is begonnen als schrijver van thrillers, maar *The Given Day* – zijn grootste werk – is een historische roman, bijna een geschiedschrijving, over het wel en wee van de stad kort na de Eerste Wereldoorlog. Zijn eerdere boeken *Mystic River*, *Shutter Island* en *Gone Baby Gone* zijn succesvol verfilmd, met als regisseurs de grootheden Clint Eastwood, Martin Scorsese en Ben Affleck. Het zal geen toeval zijn dat die laatste ook uit Boston komt.

Om ten slotte nog even terug te komen op die vriend van me: eigenlijk is hij het wel met me eens, maar een volgende keer dat we elkaar treffen en het gesprek weer op de Verenigde Staten komt, is ie dat weer vergeten. Zo blijf je bezig ■

Your never-ending playground.

Utah's Canyon Country is home to many wonderful destinations and experiences. From vast, open spaces to rich historical sites. As you embark on your next adventure in Southeastern Utah remember to **#RecreateResponsibly**.



*Love,
Mother Nature*







SNELLE (RE)ACTIES

Via de mail of telefonisch



MAATWERK

Je kiest je eigen unieke reis



KENNIS & ERVARING

Hulp van gespecialiseerde reisadviseurs



EERLIJK

Eerlijk & betrouwbaar advies



ZEKERHEID

Dankzij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds



Tioga Tours BV
Marconistraat 15
8013 PK Zwolle

TIOGATOURS.NL